



*O. L. Vrouw van Renkum  
Moeder van Toevlucht*

## **Inlegvel TITUSBREED**

**februari / maart 2020**

### **Bedankje**

Wij willen onze medeparochianen bedanken voor de belangstelling tijdens onze ziekte, en ons verblijf in het ziekenhuis.

Mede dank van mijn vrouw en onze dochter die tijdelijk bij ons in huis is. Mijn vrouw is nog niet op de been maar hoopt eind januari weer te gaan revalideren.

Hartelijke groeten                      Theo en Hennie en Miranda Wigman

### **GELOVEN NU**

Ook in het komend voorjaar zal de groep "GELOVEN NU" bij elkaar komen om zich te bezinnen op ons geloof. We gaan ons verdiepen in de betekenis van Bijbelverhalen voor ons leven aan de hand van het boekje "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel". Het evangelie reikt ons meer bouwstenen voor het leven aan dan alleen in dogmatische schema's te vangen is, de verhalen helpen om tot zelf- verstaan te komen en houden een spiegel voor. Thema's zullen o.a. zijn: "Hoe zijn we als mens in de wereld?" Genesis 2, 8- 3,24, "Je eigen weg gaan", Exodus 13, 17- 17,8-16, "De levensweg naar het midden" Jozua 5, 13, 6,27, "Als je roeping je bang maakt" Jona 1,1- 4,11. Behalve de hoofdstukken uit het boekje zal je een Bijbel erbij nodig hebben.

Eerste bijeenkomst op maandag 17 februari , inloop vanaf 19.30.

Om 20.00 uur beginnen we met een inleiding op het thema waarna gesprek in groepjes.

De daaropvolgende bijeenkomsten zijn: 9 maart, 6 april, 27 april.

Ter afsluiting gaan we een dag naar een klooster.

### **Ontwikkelingen van de bijdragen aan de Actie Kerkbalans**

Van de penningmeester hebben we op 22 januari 2020 een overzicht gekregen van de Kerkbijdragen 2019. In totaal is er voor de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum een bedrag binnengekomen van € 27.073. Ons streefbedrag was een bedrag tussen € 27.000 en € 30.000. Dat is goed gelukt. Hulde en dank aan iedereen die mee gedaan heeft.

In totaal hebben van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum 165 huishoudens mee gedaan. Gemiddeld hebben zij € 164 betaald. Dat is een mooi bedrag.

Meer in detail hebben uit Renkum 122 huishoudens mee gedaan. Het bedrag aan Kerkbijdragen was € 19.659, ofwel gemiddeld per huishouden € 161. Uit Heelsum hebben 43 huishoudens meegedaan. Het bedrag aan Kerkbijdragen was € 7.414, ofwel gemiddeld per huishouden € 172. Ondanks dat zij hun kerk zijn kwijt geraakt, leveren zij een hele positieve bijdrage.

Binnenkort komt de brief voor Kerkbalans 2020 bij u in de bus, of is bij lezing van dit stuk al binnen gekomen. Een bekende uitdrukking is: 'alles van waarde is weerloos'. Dat geldt ook het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en onze bedevaartkerk, met het eeuwenoude Mariabeeld. Willen wij dat de kerk behouden blijft dan zullen we samen moeten aantonen dat we het voortbestaan waard zijn. Gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers die op allerlei terreinen hun uiterste best doen om onze parochiegemeenschap staande te houden. Maar ... hiervoor zijn ook voldoende financiële middelen nodig. We zullen met zijn allen bereid moeten zijn om bij te dragen aan de actie Kerkbalans. Daarom roepen wij iedereen op om mee te doen, ook al komt u zelden of nooit in de kerk, maar wilt u wel dat het beeldbepalende kerkgebouw met zijn waardevolle historie als bedevaartplaats behouden blijft. Ons streefbedrag is ook dit jaar weer €30.000. De laatste drie jaar is het bedrag steeds iets hoger uitgekomen. Met uw verdere hulp gaat dat vast lukken.

|      | Renkum |             | Heelsum |             |
|------|--------|-------------|---------|-------------|
| 2017 | 90     | € 13.854,15 | 77      | € 10.331,24 |
| 2018 | 128    | € 16.208,15 | 57      | € 8.337,00  |
| 2019 | 122    | € 19659     | 43      | € 7414      |

Hartelijke groet

Locatieraad

### **Woord-communie -vieringen**

Zondag 26 januari werd in onze kerk een woordcommunie-viering gehouden o.l.v. pastor Hans Lukassen. Pastor Hans Lucassen is geen priester, maar een ontwikkelde opgeleide leken-pastor. Een prachtige, inspirerende viering, begeleid door het koor Kleurrijk, die voornamelijk Nederlandse kerkliederen zingt.

Jammer genoeg waren er maar 45 parochianen aanwezig!!

Hoe komt dat toch werd er aan de koffie-/theetafel gevraagd ?

Woord-Communievieringen zijn ontstaan door gebrek aan priesters! In onze parochie gemeenschap gaan naast de pastores Hans Lucassen en Guido Dieteren, drie goed opgeleide leken voor : Marijke van Silfhout, Jos Oomen en Wim Gerbrands. Ze scholen zich regelmatig bij, zodat ze in een viering verantwoord kunnen voorgaan!! We willen onze kerk open houden, oké, maar dan wordt er van ons gevraagd om mee te vieren. Misschien was het trieste weer en de koude kerk de oorzaak van de geringe belangstelling???

### **Van de bloemengroep**

Elke week is de kerk en het Maria-altaar mooi versierd met verse bloemen. De bloemengroep staat steeds weer klaar om er iets moois van te maken. Heel fijn is het dat "d'Oude Bloemensmidse" van Ronnie van Aggelen uit Heelsum de dames voor een "prikkie" voorziet van verse bloemen. Daarvoor zijn we de firma heel dankbaar.

### **Opbrengsten collectes e.d. 17/11 t/m 25/12 2019**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| onderhoud eigen kerk | 1296,77 |
| kaarsengeld          | 1330,92 |
| extra collectes      | 886,97  |
| gift voor Renkum     | 500,00  |
| kasgeld              | 131,80  |

**Totaal**

**€ 4146,46**

**STABAT MATER DOLOROSA Pergolesi**

'Huilend stond de moeder aan de voet van het kruis, waaraan haar zoon te sterven hing.' Zo luidt de beginregel van het gedicht dat omstreeks 1300 geschreven werd ter ere van de Heilige Maria. Pergolesi kreeg de opdracht om het Stabat Mater te componeren.

Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met tussenpozen geschreven. Het slotduet schreef hij toen hij op 26 jarige leeftijd op zijn sterfbed lag (1736).

Deze prachtige, unieke compositie zal door een vrouwen-projectkoor met als dirigent Christel Gelderman uitgevoerd worden in de kerk "Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming" te Renkum op zondag 15 maart a.s. om 16.00 uur. (kerk open om 15.30 uur). Orgelbegeleiding: Marcus Bergink

**De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend van 4/5 april en geldt t/m zondag 10 mei. Copy hiervoor of de inlegvellen graag insturen op het mailadres: [hans@gelderman.nu](mailto:hans@gelderman.nu) uiterlijk woensdag 18**