

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Inlegvel TitusBreed maart 2019

Opbrengsten collectes e.d. 9 t/m 26 december 2018

onderhoud eigen kerk	919,23
kaarsengeld	1106,14
extra collecte: adventsactie	173,35
voedselbank	177,56
voedselbank (kerstvieringen)	463,20
<u>Bijz. vieringen: uitvaart</u>	<u>173,37</u>

Totaal

€ 3012,85

Opbrengsten collectes e.d. 6 jan. t/m 7 februari 2019

onderhoud eigen kerk	866,15
kaarsengeld	1112,18
extra collectes	357,09
<u>kasgeld</u>	<u>619,41</u>

Totaal

€ 2954,83

Gedicht Maria van RENKUM (Gaat de kerk dicht ?)

In 1959 huwde Riet Delsink en Theo Engelen in deze kerk

Juist deze kerk is de kerk die ons altijd heeft gesterkt.

Als wij naar Renkum gaan ,

gaan we zeker bij Maria van Renkum aan .

naar Renkum gaan geeft dan ook onze rust ,

60 Jaar geleden het is een must .

Moeder Maria sinds 1350 in Renkum,

In 1928 via een wonder was niet te bedenken.

De tijd om even naar Renkum terug te gaan,

zal dan ook altijd blijven bestaan.

Dat deze Kerk zou moeten sluiten,

het is ook weer het geld waar we op stuiten.

Het is voor het Bedevaartsoord Renkum te hopen,

dat de vele mensen uit de omgeving kunnen blijven lopen.

Dat ook onze Lieve Vrouwen Kerk gespaard mag blijven,

een uniek bedevaartsoord zal zijn zonder veel schijven
Het park Rosarium Maria met de Rozenkrans geheimen,
zal ons blijven sterken in het geloof om daar even te
verblijven.

Het trekt nog steeds duizenden pelgrims aan
dat zal zeker ook aangeven dat het moet blijven bestaan.

Veel sterkte en kracht willen wij jullie wensen,
om juist ook na 91 jaar naar Maria te gaan met veel
mensen,

Het zal juist dit Maria oord zijn die veel mensen raakt ,
daarom wordt door haar gebed bij ons het diepste geraakt

Theo T.J.L.Engelen
Riet M.C. Engelen- Delsink
Rietbergstraat 169
7201 GG Zutphen

Bed voor een pelgrim ?

Van zaterdag 1 op zondag 2 juni is een groep pelgrims te
gast in onze RK parochie. Deze pelgrims zijn lopend en
enkelen fietsend onderweg van Zoetermeer naar de abdij
Koningsoord van de Trapistinnen in Oosterbeek. Het gaat
om een pelgrimstocht van 4 dagen, voor zinzzoekers en
mensen die even “stil” willen worden, waarbij ze als echte
pelgrims afhankelijk zijn van de mogelijkheden die hen
onderweg geboden worden. Aan u de vraag of u één of
meerdere pelgrims op zaterdagavond 1 juni bij u thuis een
maaltijd en bed wilt aanbieden. De pelgrims komen
zaterdagavond 1 juni rond 17.00 uur aan in de O.L. Vrouw
Ten Hemelopneming kerk voor een liturgische etappe-
afsluiting en zullen zondagochtend vroeg na opnieuw een
liturgische moment doortrekken naar de abdij in
Oosterbeek. U als gastheer of -vrouw, maar ook andere
belangstellenden, zijn van harte welkom bij de ontvangst
en beide liturgisch momenten.

De pelgrims nodigen u ook van harte uit om een
kort of langer stuk met hen op te trekken. De
ervaring leert dat pelgrimsontmoetingen naast
gezelligheid vaak ook aanleiding zijn tot mooie en
soms diepgaande gesprekken. U zult er dus geen
spijt van krijgen en pelgrims zijn met weinig al

heel tevreden ! Opgeven voor bed of meedoen kan bij Leny Lotgerink, lotgerink@planet.nl, telefoon: 06-53160195.

Met de parochie H. Gerardus Majella uit Utrecht op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Renkum

Op zaterdag 15 september 2018 vertrokken we met een volle bus parochianen op Bedevaart naar Renkum. De oudste van ons gezelschap was 92 jaar en de jongste 16 jaar.

Bij aankomst in Renkum werden we verwelkomd door Leny Lotgerink, die de dag voor ons leidde. We werden hartelijk ontvangen door vrijwilligers, die voor koffie zorgden en heerlijke vlaai.

In de kerk kregen we uitleg bij en over het beeld van O.L.Vrouw van Renkum en waarom Renkum een bedevaartsoord is.

Een plechtige, gezongen Hl. Mis werd ondersteund door enkele

parochianen. Na de Mis was er een lekkere lunch, weer verzorgd

door enthousiaste vrijwilligers.

Daarna gingen we in processie naar het Mariapark, waarbij

het beeld van Maria werd meegedragen. We stonden op 5 plaatsen stil om de geheimen van de rozenkrans die waren uitgebeeld middels iconen te bekijken en te overwegen. Leny vertelde daarbij.

Later was er gelegenheid om een aandenken te kopen in een hoekje van de kerk. De dag viel zo goed in de smaak, dat gevraagd werd of we volgend jaar weer gaan.

Anty Raymakers van de groep uit de
H. Gerardus Majella Parochie in Utrecht

Van het gemengd koor

En weer is er een jaar voorbij.

Ik denk nog even terug aan de Kerstvieringen van 2018. Wat was de kerk mooi versierd en wat hebben we fijn gezongen. De kerk was 's

avonds en 's morgens heel goed gevuld en dat maakt het ook allemaal wat mooier. Nu zijn we al weer 2 maanden onderweg in 2019. Na een gezellige nieuwjaarsreceptie hebben we de draad opgepakt en zijn we weer druk bezig. We zijn regelmatig aan de beurt om te zingen, nu er weer elke zondag een viering is. Fijn dat we ook veel gezichten uit Heelsum in de kerk zien.

Ook prettig is dat we 3 nieuwe koorleden mochten verwelkomen.

Bij de alten zijn terug van weggeweest, Tanja Poortinga en Bep Heijmans. En bij de sopranen is er een plekje opgevuld door Anya Banen. We zijn blij met deze versterking en wensen onze nieuwe zangeressen veel plezier bij ons koor. Nogmaals welkom! Nu nog enkele heren erbij!! En al hangen er wel wat donkere wolken boven onze kerk, en dus ook boven ons koor, wij gaan vol goede moed en vertrouwen enthousiast door! Dus graag tot ziens in onze mooie kerk!
Gemengd koor St. Caecilia, Christa Wernand.

Gezinsvieringen tijdens veertigdagentijd en Palmpasen.

met natuurlijk onze HDOR kinderkoor die elke keer weer voor een vrolijke noot zorgt!

Het volledige artikel hierover staat in de TitusBreed op de JongTituspagina.

Kindercatechese door de pastoor

Voor alle kinderen uit de parochie die hun Eerste Communie al hebben gedaan geeft pastoor Ten Have één keer per maand een uurtje catechese, op woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur, in onze pastorie. Data voor de komende periode: 20 maart en 10 april. Meer informatie is te lezen op de JongTituspagina.

Beste medeparochianen.

Langs deze weg wil ik jullie aandacht vragen voor de actie kerkbalans 2019. De brieven voor de actie kerkbalans zijn inmiddels gedrukt en zijn vrijdag 15 februari verstuurd en zaterdag 16 februari bezorgd. De oproep voor de actie kerkbalans bestaat uit een centrale/ parochiële brief en een lokale brief van de eigen geloofsgemeenschap.

Zoals u misschien bekend, is onze parochie overgeschakeld op een nieuw ledenadministratiesysteem. Het is niet uit te sluiten dat er hierdoor onvolkomenheden in de aangeschreven adressen zitten. Ik vraag hiervoor begrip. Dergelijke fouten kunnen worden doorgegeven op het e-mail adres leden@pztb.nl

Tot slot wil ik iedereen bedanken die op enige wijze heeft meegeholpen om de actie kerkbalans gestalte te geven! Hartelijk dank.

Philip van Wersch (penningmeester bestuur zTB)

Bijeenkomst met het bestuur zTB

Op 30 januari jl. hebben enkele parochianen uit Locatieraad, contactgroep en klusgroep een bijeenkomst gehad met het bestuur zTB n.a.v. de parochieavond in november 2018. Het was een goed gesprek van beide zijden. Vanuit de locatie Renkum werd naar voren gebracht dat we wel de tijd moeten krijgen om plannen te ontwikkelen en stappen te kunnen zetten. Het bestuur stemt hier mee in, maar het mag niet leiden tot valse hoop en dat mensen weer op hun handen gaan zitten. Kortom, er wordt ons tijd gegund om met ideeën te komen en om aan te geven wat we kunnen gaan doen. Het was een zeer positieve bijeenkomst. We houden u op de hoogte!!