



Beste mensen, het lijkt allemaal weer een beetje op het oude “normaal”, vind je ook niet? Elke zondag een viering in ons mooie kerkgebouw, elke keer koffie samen in de pastorie of in de tent. Heb je die tent al gezien? Hij staat wat beschut naast de kerk, maar functioneert goed!

### **Kerstmarkt**

In de containers ernaast staan alweer allerlei dozen met materialen om stukjes te maken voor de kerstmarkt. Ja, je leest het goed, we gaan toch een kerstmarkt organiseren, zonder Ton Delsink, maar wel met zijn materialen, natuurlijk op veel kleinere schaal, maar we willen toch van ons laten horen, laten merken dat we een levende, levendige gemeente zijn! Mocht je ideeën hebben voor die markt- misschien maak je bonbons, of sieraden, koekjes, handwerk, tekeningen, kerstkaarten, zelfgemaakte jam, - meld je alsjeblieft!

### **Groeps-uitjes**

Wat ook een idee is voor een bijeenkomst van een vereniging of jaargenotenclub of anderszins: neem contact op met de coördinator van onze bedevaarten Leny Lotgerink, [l.lotgerink@outlook.com](mailto:l.lotgerink@outlook.com) zij kan je verschillende interessante programma's voorstellen, zoals rondleidingen in het Rosarium, lezingen over de geschiedenis van Renkum en het middeleeuwse Maria beeld, een inleiding in de Ikonenwereld van de Oosters-orthodoxe kerk. Ook catering is te regelen.

### **Gastvrije kerk**

Zoals je weet konden we op het internet stemmen over wat we de meest gastvrije kerk vonden. Natuurlijk vinden wij, maar ook heel veel anderen, regelmatige en toevallige bezoekers, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming een heel gastvrije kerk. We staan op dit moment bovenaan, maar pas in oktober wordt de

verkiezing afgesloten. Als we winnen verdienen we door onze gastvrijheid 1000 euro!

Zoals je weet proberen we de kerk voor de toekomst te behouden, prognoses aangaande het Christelijk geloof in Nederland zijn slecht, de grote ontkerkelijkking vindt al enige tijd plaats, herbestemming van kerkruimtes alom. Toch houden we vol; behalve de nog steeds aansprekende symboliek en ritueel van gebouw en viering, is het een plaats om in stilte te zijn, te mediteren, te overdenken. Waar zou dat nog kunnen als we de oorspronkelijke functie van de ruimte veranderen, of nog erger; vernietigen door afbraak en – vreselijk- nieuwbouw? En dat op een plek waaromheen een bos/park ligt met een rosarium en vele vogels, eekhoorns, egels, vleermuizen enz. ? Moesten we niet zuinig zijn op onze bomen, onze natuur? Moesten we niet wat bewaren voor onze kinderen, kleinkinderen? Het laatste stukje bos in het centrum van het dorp weggakken, nog meer bestrating, bevolking, vernieling? De Stichting Maria van Renkum vecht voor deze plek, dit zo belangrijke geloofs- cultuur erfgoed en wij vechten mee.

Hoort zegt het voort, laat het dorpsgezicht van Renkum behouden blijven!

### **Parochieavond dinsdag 29 september.**

We gaan erover praten op dinsdag 29 september en ontmoeten jullie graag! We zullen in de kerk vergaderen i.v.m. de afstandsregeling.

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in de tent naast de kerk.

De nieuwste ontwikkelingen zullen daar besproken worden.

### **Voedselbank**

Denk je aan de voedselbank? Deze organisatie is heel blij met onze bijdrage. Vooral papieren luiers zijn gevraagd en houdbaar voedsel (geen zakken appels of sinasappels bijvoorbeeld)

### **De Sint Joseph; wat gaat ermee gebeuren!**

Gericht aan de omwonenden in Heelsum, maar ook voor ons als ex-kerkbezoekers daar.

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de plannen voor de Sint Joseph-kerk. De focus heeft daarbij

gelegen op de onderhandelingen met het bestuur van de Parochie z. Titus Brandsma over de aankoop en het overleg met de gemeente over de kaders waarbinnen herbestemming mogelijk is. Beide processen zijn nog niet geheel afgerond, toch menen we dat het nu al tijd is u als betrokkene hierover te informeren. De Sint Joseph-kerk is een gebouw met betekenis voor de buurt, daarom willen we graag in een vroeg stadium uw stem horen.

**We nodigen u graag uit op dinsdag 15 september, 20:00 - 22:00 uur in de Sint Josephkerk.**

**Programma:**

- Ontvangst met koffie .
- Welkom door initiatiefnemers Jeroen en Lianne van Slooten
- Aanleiding tot aankoop door bestuursvoorzitter Jongejan ter Hoeve
- Presentatie van ontwikkelvisie door architect Henno Westeneng
- Toelichting op ontwikkeltraject door Arthur van Itersen
- Open gesprek over de mogelijkheden tot ontwikkeling

De kerk biedt voldoende ruimte om, binnen de geldende corona-maatregelen, u te ontvangen. We vragen iedereen daar zelf ook goed op toe te zien en thuis te blijven bij klachten. Aan- of afmelden is niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Jeroen en Lianne van Slooten Kamperdijklaan 4,  
[jeroen@dejoseph.org](mailto:jeroen@dejoseph.org) 06-15197848

### **Drie nieuwe Alphacursussen van start**

Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook! Er is ruimte voor al je vragen.

In september beginnen in onze eigen parochie 3

Alphacursussen: maandag 21-9, dinsdag 22-9 en vrijdag 25-9. Andere parochies ondersteunen ons met begeleiders en met sprekers die op inspirerende wijze komen spreken over diverse onderwerpen. We sluiten daarbij aan bij zo'n 75 katholieke kerken binnen Nederland waar dit al regelmatig gebeurt.

Elke avond begint met een moment van ontmoeting. Hét moment om elkaar te zien en op een ontspannen manier elkaar te leren kennen. Daarna luisteren we naar een kort verhaal of kijken we een video. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De deelnemers praten na de inleiding in kleine gespreksgroepen door over het thema. Onderwerpen die onder meer besproken zullen worden zijn:

- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- De Bijbel lezen: waarom en hoe?
- Hoe zit het met de kerk?

Ergens halverwege zal er ook een 'Alpha-weekend' plaatsvinden met alle drie de cursussen samen. In het weekend staat het thema 'De Heilige Geest' centraal. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn: 'Wie is de Heilige Geest?', 'Wat doet de Heilige Geest?' en 'Hoe kan ik vervuld worden door de Heilige Geest?' Ook dan is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Deelnemers zijn eigenlijk altijd erg enthousiast over het weekend.

### ***Praktische informatie***

De cursus is gratis en vrijblijvend en duurt 10 weken.

Alpha fysiek (Nederlands) – vrijdag 25 september, 18:45 uur met een uitgebreide koffietafel in Wageningen.

Alpha online (Nederlands) – dinsdag 22 september, 20:00 uur.

Alpha online (Engels) – maandag 21 september, 20:00 uur.

Voor vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen via

[alpha@pztb.nl](mailto:alpha@pztb.nl) of bij Daniëlle op 06-15 380 590 (ook Whatsapp). Voor meer informatie: [www.tituszoekt.nl](http://www.tituszoekt.nl).

Aanmelden bij voorkeur per e-mail zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Marijke van Silfhout