

Koren en bijzondere vieringen:

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|
| Zaterdag | 12 dec | 17:00 | Kleinkoor |
| Zondag | 13 dec | 10:00 | Kleinkoor |
| Zondag | 20 dec | 10:00 | Kleinkoor |
| Zondag | 27 dec | 10:00 | Kleinkoor |
| Zondag | 3 jan | 10:00 | |
| Zondag | 10 jan | 10:00 | <i>Voor deze vieringen</i> |
| Zondag | 17 jan | 10:00 | <i>is nog niet precies</i> |
| Zondag | 24 jan | 10:00 | <i>bepaald welke groep</i> |
| Zondag | 31 jan | 10:00 | <i>de viering muzikaal</i> |
| Zondag | 7 feb | 10:00 | <i>verzorgd. Er wordt in</i> |
| Zondag | 14 feb | 10:00 | <i>ieder geval gezongen.</i> |

Mededelingen:

- **Avondgebed** elke woensdagavond om 19:00 uur, afgesloten met een kopje koffie of thee en een praatje.
- **Wilt U zich aub van tevoren opgeven voor de vieringen.** Dat kan tussen 9:00 en 11:30 uur op de pastorie
Of via e-mail: Broeketgm@gmail.com
Dan bent u verzekerd van een plaatsje in de kerk.
Denkt u ook aan uw mondkapje als u door de kerk loopt?
- Helaas hebben we geen vieringen tijdens de Kerstdagen in verband met de corona beperkingen. U kunt wel de kerk altijd bezoeken op de normale openstellingsuren. Houdt u zich wel aan de looprichting en de 1.5 meter afstand?
- Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen, stuur uw emailadres naar ons secretariaat; secretariaat@mariavanrenkum.nl

Intenties december2020 – feb 2021

Zaterdag 12 dec 17:00 uur Eucharistie viering

Voorganger: Pastoor Henri ten Have

Overleden zoon Kees Verschragen
Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Ton Delsink

Zondag 13 dec 10:00 uur Gebeds viering

Voorganger: Jos Oomen

Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
Henriette Grummels
Sientje Bartels – van den Dam
Osvaldo Peralto
Anneke van Haaren – Gieling
Jans van der Klift – Tak

Zondag 20 dec 10:00 uur Eucharistie viering

Voorganger: Pater Frans Bomers

Nelly Koster – Jansen en dochter Riny
De Heer en Mevrouw Schnitzler - Degen
Overleden familie van den Berg – Sluijs
Thies Cornelissen
Anneke Verbeek – Muller
Adrianus Vernooij

Ida Sanders – ten Vregelaar

Zondag 27 dec 10:00 uur Gebeds viering

Voorganger: Wim Gerbrands

Nelly Koster – Jansen en dochter Riny

Bets Robbers – ten Böhmer

Calasina van de Borg – Markus

Ton Delsink

Leon Goertz

Donderdag 31 dec 19:00 uur Gebeds viering

Voorganger: Marijke van Silfhout en Jos Oomen

Nelly Koster – Jansen en dochter Riny

Bets Robbers – ten Böhmer

Calasina van de Borg – Markus

Ton Delsink

Leon Goertz

Zondag 3 jan 11:00 uur Eucharistie viering gezinsmis

Voorganger: Pastoor Henri ten Have

Zondag 10 jan 10:00 uur Communie viering

Voorganger: Pastor Guido Dieteren

Zondag 17 jan 10:00 uur Eucharistie viering

Voorganger: Pater Frans Bomers

Zondag 24 jan 10:00 uur Gebeds viering

Voorganger: Dhr Joop Nijrolder

Zondag 31 jan 10:00 uur Gebeds viering

Voorganger: Marijke van Silfhout

Zondag 7 feb 11:00 uur Eucharistie viering

Voorganger: Pastoor Henri ten Have

Zondag 14 feb 10:00 uur Communie viering

Voorganger: Pastor Guido Dieteren

2021

Toch gek: het is zo anders: sturen we kerstkaarten? Wat zetten we erop, het gebruikelijke “fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar?” Alles zo onzeker voorlopig, wat als je ingeënt wordt tegen die griep en het helpt niet, of te weinig, of je hebt een besmetting doorgemaakt maar te weinig antistoffen ontwikkeld, wat als je de eerste vier jaar na enting besmettelijk blijft?

Geen knuffels, niet dat even lichamelijke contact, even iets dichterbij de ander, wat als dat allemaal blijft duren?

Gaan we dan kiezen voor het risico dat we bereid zijn te willen nemen of blijven we solidair met de risico groepen?

Moeilijk te voorspellen, het leven wordt er niet voorspelbaarder op, maar hoe erg is dat? Leven we als gelovigen niet uit de hand van God, is Hij niet onze schuilplaats en tegelijk ons vertrekpunt? Wat ons ook overkomen mag, wij weten ons geborgen: “dat we de aanraking van zijn engelen mogen ervaren in de komende tijd!”

Refrein

Op een oud bandje hoorde ik een gedateerd(?) lied:” Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied, alles wisselt op zijn wenken, maar Hijzelf verandert niet”. Heerlijk toch als je dat kunt zingen en beamen! Accepteren dat er zoveel mis is in de wereld- machtswellust, opgeblazen ego’s, pandemie die lamlegt, veranderende omgangsnormen, “Nieuw-Normaal” als jongste evangelie. Ook nog klimaatsverandering die alle oude verwachtingen- sneeuw in november, ijs in december, sneeuwpoppen, schaatsen, winterkleden, dikke das, ijsmuts- om zeep helpt. Je zou er heel mismoedig van worden, je zou er de brui aan geven. Het is dat we het in Nederland zo goed hebben, dat er in alle noden wordt voorzien, voedsel genoeg, te veel, ook weer niet gezond- in vicieuze cirkels zitten we gevangen, in een teveel en een tekort.

Rust mijn ziel? Uw god is koning? Wees tevreden met uw lot? Ziet hoe alles hier verandert en verlangt alleen naar God? Mooi klinkt dat, heerlijk om geen zorgen over de toekomst te hebben, om kinderen en kleinkinderen toe te vertrouwen aan die dreigende toekomst omdat mijn ziel rust heeft in God. Omdat ik naar Hem verlang. Wil ik zo graag van deze aardbodem weg? Nee, helemaal niet, het leven is mooi, uitdaging, ik verlang niet naar het leven na dit leven; wie zegt dat het daar zo goed is? Speculaties genoeg, nee, maar dat mijn ziel rust heeft, blijvend het liefst, in een God die er altijd bij wil zijn, die mij niet verlaat wat er ook gebeurt, nu, vandaag en alle dagen van mijn leven, dat hoop en verlang ik, daarom herhaalt zich dit lied in mij en blijf ik het zingen.

M. van Silfhout, marijkealkema@planet.nl