



Toen in de jaren 90 het kerkbezoek zichtbaar – het was al in de jaren 70 begonnen- afnam, de kerken steeds leger werden, hoorde je nog wel eens ouderen de verzuchting slaken: “Het moet maar weer oorlog worden, dan stromen de kerken weer vol!” Dat was de ervaring geweest in de tweede wereldoorlog. Dat was ook de ervaring van de kerken in de D.D.R. die onder de druk van het communistisch regime aardig floreerden-, zo gauw de weg naar het westen open was, de Muur gesloopt, raakten de kerken langzaam leger, door verruiming, welvaart enz.

Ook deze viruspandemie is een ramp waarvan het effect zou kunnen zijn dat mensen naar God gaan zoeken-, jammer dan, daar worden de kerken niet voller door! Deze raken steeds leger, we worden steeds meer op onszelf teruggeworpen. Er is geen, bijna geen persoonlijk contact, laat staan de troost van lichamelijke aanraking. Digitaal, dat wel, maar daar is niet iedereen handig mee, bovendien is al dat zitten niet gezond.

Gelukkig kunnen we nog wel op zondag naar de viering; elke zondag om 10.00 uur mogen er 30 toegelaten worden. Tot nu toe was er ook kinderwoorddienst, 3 januari liepen ze in grote stoet gekroond met gouden kronen, sterren op een stok hoor boven zich, de kerk in. Zo’n prachtig gezicht, zo werd de boodschap van Driekoningen zichtbaar: als je de ster ontdekt, blijf je Hem volgen, en Hem volgend word je gekroond met een gouden kroon.

Deze boodschap moeten we goed onthouden, want voorlopig zien we de kinderen niet meer, de werkgroep heeft besloten te stoppen zolang de scholen gesloten blijven. Ook het kinderkoor zal in de komende periode een pas op de plaats maken; zo gauw er weer gezongen kan worden, gaan ze weer door!

### **Hier volgt het bericht van de werkgroep Kinderwoorddienst:**

Beste allemaal,  
Gezien de huidige situatie rondom corona waarbij de besmettingen weer toenemen, hebben we vanavond besloten om de kinderwoorddiensten voorlopig uit te stellen. Wij als groep vinden dit op dit moment niet verantwoord. Is er dan helemaal niks qua kinderwoorddienst? Jawel. We willen jullie het verhaal van de

desbetreffende zondag toesturen per mail met daarbij een kleurplaat/werkje/ puzzel. Zodat de kinderen zelf thuis aan de slag kunnen. Natuurlijk zijn ze de hele week thuis al druk bezig om de school opdrachten uit te voeren, maar we hopen op deze manier het lijntje met elkaar en de kerk te houden. Misschien leuk om dan van het werkje/tekening een foto te maken en die te delen op deze groepsapp om zo contact te houden. Hopelijk kunnen we weer snel bij elkaar komen. Tot die tijd, blijf gezond en houd moed . Heel veel liefs van ons allemaal.



## Alphacursussen in de parochie hebben tot positieve reacties geleid

Omdat we dit jaar weer van start gaan met nieuwe Alphacursussen en het afgelopen jaar goede ervaringen hebben opgedaan met de Alphacursus, willen we de nieuwe cursussen graag bij je onder de aandacht brengen. In december hebben we een bijzonder traject afgesloten met zo'n 35 mensen van binnen en buiten onze parochie die enthousiast zijn geworden over de Alpha. Er beginnen hierdoor ook kleine groepen te ontstaan.

### “Wat heeft ons geloof veel te bieden”

Iets van dit enthousiasme kunt u lezen in het verhaal van [Erik Rozeman \(priester stagiair\)](#) en [Clara parochiaan uit Renkum](#). Clara: “Wat heeft ons geloof veel te bieden als je bij de kern ervan komt, als je naar jezelf en de ander kunt kijken via de ogen van Christus.”

Erik: “Het simpele gegeven dat ik altijd op zoek ben naar God, altijd probeer de werkelijke liefde te leren kennen en altijd verlang naar de volledige waarheid, leert mij dat ik reeds een voorproefje heb ontvangen van God, de liefde en de waarheid die ik zoek. Dit voorproefje, heb ik wederom mogen ervaren door de organisatoren, inleiders, deelnemers en gebeden tijdens de fysieke Alpha cursus.” Meer lezen over de ervaringen van Erik en Clara? Klik dan op de linkjes (blauwe woorden hierboven).

### Wanneer starten de volgende Alphacursussen?

Na deze positieve ervaringen willen we vanaf januari starten met nieuwe Alphacursussen in de parochie: de Nederlandstalige online cursus start op **dinsdagavond 19 januari**. En de Engelstalige online Alpha start op **maandagavond 25 januari**. Beide cursussen starten om 20.00 uur.

Meer informatie of aanmelden kan via [www.tituszoekt.nl](http://www.tituszoekt.nl) of [alpha@pztb.nl](mailto:alpha@pztb.nl). In maart/april hopen we wederom met de fysieke cursus te starten. De Alphacursus is trouwens een ideale manier om iemand die je kent uit te nodigen om kennis te laten maken met het christelijke geloof. Dus vraag gerust vrienden, broers of zussen etc mee!

Met vriendelijke groeten,

AlphaTeam parochie Zalige Titus Brandsma

## Avondgebed

We zijn heel blij dat we de zondagse vieringen hebben, maar behalve deze, komen we ook elke woensdag samen om te bidden voor kerk, wereld en onszelf. We lezen eerst enkele teksten uit de psalmen, de lezing van de dag uit het Tweede Testament, en bespreken na een stiltetijd, het gelezene.

We zitten bij Maria van Renkum, de dragende Moeder met Gods Wijsheid staande op haar knie. Een mooi moment, waarbij u welkom bent. Van 19.00- 19.30 uur.

## Wat je verder nog weten moet!

Al geruime tijd vestigen we de aandacht op de voedselbank; elke viering staat er een krat in het kerkportaal; door de week in de hal van de pastorie. De pastorie is open van 9.00 – 11.30 uur, je bent welkom voor informatie, opgave voor de vieringen enz.

## Collectes

Indien u niet naar de viering op zondag kunt komen, dan kunt u uw gift ook overmaken. Uw bijdrage aan de 1<sup>ste</sup> collecte kunt u overmaken op NL40RABO0113988109 onder vermelding van uw relatiecode. De gift komt dan op naam van onze geloofsgemeenschap. De 2<sup>de</sup> collecte is bestemd voor:

### 10 januari - Hospice

Vandaag collecteren we voor het Hospice Wageningen Renkum. Het hospice biedt zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. In een huiselijke omgeving is het mogelijk om in alle rust afscheid te nemen van het leven, samen met familie en vrienden. Voor de gasten is er alle tijd en individuele aandacht. De dagelijkse zorg in het hospice is in handen van betrokken vrijwilligers en professionele verpleegkundigen. Met deze collecte ondersteunen we het vrijwilligerswerk in het hospice. U kunt uw bijdrage overmaken op NL42RABO00175485976

### 17 januari - Kerkbalans

Vandaag is de tweede collecte voor de Actie kerkbalans. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u hier welkom te kunnen heten. Vandaag vragen we daar speciale aandacht voor. U kunt uw bijdrage overmaken op NL40RABO0113988109

### 24 januari - Rosarium

Zoals u weet is er achter deze kerk een rozenkranspark waar mensen tot rust kunnen komen, en waar prachtige ikonen hangen. In het voorjaar gaan we het weer opknappen. Om een paar bankjes te kunnen plaatsen, en om te zorgen dat het Rosarium mooi blijft, vragen we uw bijdrage op rek nr NL64RABO0355004062

## Spiritualiteit in corona tijd

*Indalen in het leven zoals het werkelijk is.*

Elke week publiceert [Theologie.nl](https://theologie.nl) een actuele theologische blog, geschreven door richtinggevende theologen. Deze week: Erik Borgman over spiritualiteit. “Ik voelde mij als een schaap zonder herder die werd benaderd als potentiële herder door mensen die het deden voorkomen alsof zij zijn schapen wilden zijn.”



[Lees hier zijn volledige blog](#)

## Heb jij je interesses al doorgegeven?

Als lezer van theologie.nl wil je natuurlijk nieuwsbrieven ontvangen die dicht bij jouw persoonlijke interesses liggen. Wij willen daar graag in voorzien! Het enige wat we nodig hebben is een overzicht van wat jij nu precies wilt lezen. Je kunt dit doorgeven door het interesseformulier in te vullen.



[Vul het formulier in](#)



## Een voortreffelijk werk

€ 14,99

Een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeente-zijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeentelven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie.

[Vertel me meer](#)

## In de schepping geeft God zichzelf



Spiritualiteit gaat vaak over persoonlijke groei en heeft geen antwoord op ontwikkelingen die het leven op aarde bedreigen. Ook theologie en geloofsbeleving zijn meegegaan met het mens- en wereldbeeld van de moderne tijd, waarin mensen boven of zelfs buiten de natuur staan en de natuur steeds meer naar hun hand kunnen zetten. Kunnen we deze cultuur van overheersing ombuigen naar een cultuur van verantwoordelijkheid?

[Wie de aarde aantast, tast God aan](#)

## Volg jij ons al op social media?

[Theologie.nl](https://www.theologie.nl) is ook op social media dagelijks aanwezig met de meeste actuele onderwerpen, nieuwtjes en acties. Dit zijn onze social media kanalen:

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn](#)
- [Instagram](#)

Leuk om je daar ook terug te zien.