



*O. L. Vrouw van Renkum  
Moeder van Toevlucht*

# Inlegvel

## TITUSBREED 56

### Nov dec 2021

#### Bericht van het Seniorenpastoraat

Woensdag 15 september was er een koffieochtend in de pastorie met als thema: Vredesweek en Airborne herdenkingen. Verschillende deelnemers hebben hun herinneringen aan 17 September' '44 verteld. Ontroerende, angstige herinneringen. Over evacueren, wel of niet een gastvrije plaats vinden. Vandaaruit werd de situatie van de vluchtelingen nu ter sprake gebracht. Hoe belangrijk het is dat mensen goed geholpen worden in hun moeilijke situatie. Dank aan al degene die hun verhalen met ons gedeeld hebben. Met muziek door enkele aanwezigen en het zingen van enkele liederen werd deze bijzondere ochtend afgesloten.

De volgende bijeenkomst is woensdag **27 oktober 10.30 u in de pastorie**

**Thema . Allerheiligen en Allerzielen. Graag opgeven als u wilt deelnemen.** telefoon van de kerk, alleen in de ochtend 0317-312321. Per mail kan ook bij Marianne Rademakers: [fransrademaker@hetnet.nl](mailto:fransrademaker@hetnet.nl) tel. nr. 026-7858445.

Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat aangeven. Van Harte Welkom.

De datum in december is woensdag 8 december rond Maria en Advent.

Nu zijn we in oktober, begin van de herfst. Daarom onderstaand gedicht.

Wij wensen u alle goeds en Gods zegen.

#### Herfst

Wanneer het herfst is,  
het blad verdort en uitgebloeid  
van de takken valt;  
wanneer het herfst is,  
en alle rek en groei uit de natuur verdwijnt,  
dan rust het zaad stil en onzichtbaar  
in de schoot van de aarde.

Wanneer het herfst is,  
het groen verkleurt en losgeraakt,  
verwaait naar nergens;  
wanneer het herfst is,  
en het leven toegedekt te wachten ligt  
op de nieuwe morgen,  
dan vraagt een mens naar wie hij is,  
wie zijn doden zijn geworden.

Wanneer het herfst is,  
het kille duister aan den lijve ervaren  
en sterven en vergaan onomstotelijk allerwegen,  
dan viert mensen zo goed als zij kunnen,  
het feest van allen samen,  
in leven en dood bij God geborgen.

**Gespreksgroep over "Liefde in de Bijbel".**

Zo zijn we dan begonnen afgelopen woensdag. Johan Balvoort, "Bruggeling" en psycholoog, wilde graag naar de kern van Bijbeluitspraken. Er is zoveel ruis, zoveel misverstand, het is zo goed om te kijken hoe je gelooft, wàt je gelooft. Het Hooglied, boek over de liefde tussen God en het (gelovig) volk. In prachtig proza wordt daar beschreven hoe mooi de ander is, prachtig beschreven hoezeer er wordt verlangd naar de bruid, de bruidegom.

De herkenning van Gods' liefde kan je op die manier raken, misschien zijn er wel momenten in je leven waarin je dat zo ervaart. Maar het blijft bij verlangen, het blijft bij zoeken naar de geliefde, er komt geen moment van vervulling. Zo zou je je liefde voor God kunnen omschrijven: je weet ervan, er is die hunkering en daarom blijf je zoeken naar vervulling.

We spraken over het woord "studie", er wordt zoveel gestudeerd rondom de Bijbel, heel goed natuurlijk, zolang je open blijft voor grensverbreiding. Niets is absoluut, geen van de beelden die voor jou belangrijk zijn kun je absoluut stellen voor de ander. God is een door ervaring vastgestelde aanname, absolute noodzaak voor jouw persoonlijke bestaan.

De volgende keer komen we bij elkaar in de pastorie op woensdag 17 november, we beginnen om 20.00 uur. Het zal dan gaan over "gezag", wat ervaar jij als gezaghebbend. Wie, wat heeft gezag over jou.

We gaan in de komende weken artikelen e.d. verzamelen over voor jou gezaghebbende zaken; wil je meedoen, verzamel en kom!

Marijke van Silfhout

## **Verheugend nieuws**

Vanaf deze maand, oktober, kunnen Woord- en Communievieringen onder leiding van pastores en parochiële voorgangers worden hervat. Dat wil zeggen dat er tijdens de vieringen door alle voorgangers ook weer de Communie uitgereikt kan worden.

De vieringen in coronatijd zijn allen doorgedaan, meestal met het maximaal toegestane aantal kerkangangers. Ook werden de vieringen steeds met zang verzorgd door het maximaal toegestane aantal koorzangers.

Wie weet loopt de kerk weer vol na deze coronatijd waarin velen de vieringen op T.V. hebben ontdekt.

We hebben nu ook weer verwarming in de kerk, dus vanwege de kou hoeft u niet thuis te blijven. We strijden om de kerk open te houden en hopen daarom op toenemend kerkbezoek.

## **Orgelconcerten**

Elke laatste zaterdag van de maand is er van 16.00-16.45 uur een concert in onze kerk. Dit ten behoeve van ons orgel dat aan revisie toe is. Steeds weer andere musici stellen zich beschikbaar om hun kunnen in te zetten, elke keer weer is het een feest om mee te maken. Zaterdag 30 oktober zingt Hanna Kodde, begeleid door Harry de Vries die zowel het orgel als de piano bespeelt.

Loop binnen; toegang gratis, mandje bij de uitgang.

In november komt het Spaenwijn trio, onder begeleiding van Rob van Doorn op piano, met liederen van Purcell en Mozart over de ochtend, middag en avond.

Denk ook aan een prachtige uitvoering door vrouwenkoor van het "**Stabat Mater**" van Pergolesi. Dit onder leiding van Christel Gelderman. Zondag a.s. 31 oktober als concert in de kerk om 16.00 uur. En dinsdagavond 2 november als onderdeel van de Allerzielenviering in onze kerk om 19.00 uur.

Van harte welkom!!!!!!!

De volgende TitusBreed (nr.57) met inlegvel verschijnt in het weekend van 18/19 december 2021.

Inleveren kopie voor de parochie-uitgave van de TitusBreed uiterlijk maandag 29 november 2021 op het adres:

**[hans@gelderman.nu](mailto:hans@gelderman.nu)**

Kopie voor het inlegvel uiterlijk maandag 6 december 2021