



Afgelopen zondag, 3 januari, waren we in de viering die bekend staat als “Driekoningen”, ofwel “het goede nieuws gaat de wereld in.” Heel bijzonder hoe Roderick Vonhögen dit gebeuren toelichtte: waren het koningen die op zoek gingen naar de betekenis van die bijzondere ster? Waren het wijzen, of vertegenwoordigers van de toen bekende rassen? Nee, ze waren niet anders dan jij en ik, in de Bijbel worden ze magiërs genoemd, mensen op zoek naar wijsheid achter de zichtbare werkelijkheid. Mensen gevoelig voor dromen, gehoor gevend aan de goddelijke stem die in dromen kan doorklinken. Heerlijk om de wereld van Harry Potter daarbij genoemd te horen: natuurlijk weet ieder kind dat het niet kan wat daarin voorkomt, maar voor ieder kind is het ook waarheid. Verhalen, sprookjes, legenden, ze kunnen je brengen bij de kern van je menszijn, zeker zolang je gevoelig bent voor bijzondere tekenen.

Receptie

Andere jaren zouden we na de eerste viering in het nieuwe jaar een receptie hebben waar we elkaar het beste wensen, oliebollen eten, het glas heffen en de vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Gezien de lockdown ging dat niet, wel ontmoeting bij de kerkdeur, maar dat was het.

Daarom is het op zijn plaats om hier namens Locatieraad/Pastoraatsgroep de verschillende groepen te bedanken, want wat was bijvoorbeeld de kerk prachtig versierd door de bloemengroep, de klusgroep en Erik Droop die Bethlehem opgebouwd hebben. Bezoekers die ik sprak bij het verlaten van de kerk of tijdens hun rondgang, waren onder de indruk, vonden het zo speciaal, zo mooi en sfeerol. De kerstallenenexpositie droeg ook bij aan de pracht van de versiering, het stond daar zo goed opgesteld. De kerststal bij het Maria-altaar is elk jaar weer ontroerend in haar veelzeggende eenvoud. “Het Bethlehem van Gelderland” zo noemde Roderick ons, dat zouden we moeten waarmaken in ons geloofsgemeenschap zijn. En daar leek het al een beetje op gezien de aantallen die onze kerk bezochten!

Ondanks covid hebben we toch een kerstmarkt kunnen houden, betrekkelijk klein, maar mooie stukken gemaakt door de werkgroep.

Er zijn zoveel vrijwilligers werkzaam in onze parochie, zovelen zetten zich in om te vechten voor het behoud van de kerk. Ik noem Frits en Bep Heijmans die een oliebolle/ appelflappen-actie op touw hebben gezet, daar waren ze erg druk mee; ze waren heerlijk! Ze hebben nog iets bijzonders gedaan; ze hebben ervoor gezorgd dat er een foto van onze pastoor Leon Goertz is komen te hangen aan de gedachtenis wand in de kerk. Leon was pastoor van Renkum van 1994-2008-, "altijd in ons hart" staat op de foto, en zo is het ook. Een heel bijzonder mens, we bewaren mooie, kostbare herinneringen aan hem.

Ook was het een feest om de pastorie binnen te komen,- zo mooi versierd door Carmen en Glen, met zoveel liefde!

Dan zijn daar nog de kinderen-, elke vrijdagmiddag oefenen ze o.l.v. Myriam de dirigente. Het is genieten als ze zingen in de gezinsvieringen. Ook heel fijn dat op zondag de kinderen een eigen viering hebben in de pastorie met Mirjam, Caroline en Nicole. Gelukkig mag het weer, juist met de kerst lag het werk even stil.

Dan is er nog de schoonmaakkploeg die eens per maand de kerk schoonmaakt en de koffiegroep, altijd paraat onder de bekwame leiding van Carmen voor koffie en toebehoren waar nodig!

Ook noemen we de gebedsgroep die elke zaterdag de Rozenkrans bidt bij Maria en één keer per maand een viering gaat organiseren op zondagmiddag.

Ongetwijfeld vergeet ik werkzame groepen te noemen, maar algemeen kan gezegd worden dat er een grote betrokkenheid is op onze kerk en alles wat ermee samenhangt. We danken ook veel aan het werk van de Stichting die zich inzet voor behoud van de kerk en het voor elkaar heeft gekregen dat we tot 2025 open blijven. We blijven doorgaan!

Vieringen.

9 januari gezinsviering,- collectes bij de uitgang, 2^e collecte voor het hospice Renkum- Wageningen

16 januari Eucharistie - 2^e collecte Actie Kerkbalans

23 januari Communieviering-, 2^e collecte voor het Rosarium Mariae

30 januari Communieviering- 2^e collecte herstel kerkorgel

Let op!! Zondag 30 januari zou een Tituszonntag zijn (5^e zondag); daar deze niet doorgaat in verband met de grootte van de groep, hebben we gewoon een viering in onze eigen kerk. Dus zondag 30 januari Communieviering om 10.00 uur.

N.b. Het orgelconcert van zaterdag 29 januari kan niet doorgaan i. v. m. de lockdownvoorschriften. We hopen op volgende maand!

Parochiebedevaart naar Lourdes in 2022

Onze parochie zalige Titus Brandsma gaat van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 per vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. De reis valt in de meivakantie zodat ook jongeren, tieners en kinderen de gelegenheid hebben om elkaar in Lourdes te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te (her)ontdekken. In 2018 gingen we met een groep van ruim 50 bedevaartgangers uit onze parochie naar Lourdes, onder wie onze pastoor Henri ten Have, een afvaardiging van het jongerenkoor JKA uit Ede en verschillende vrijwilligers. Het Lourdes Comité van onze parochie vertrouwt erop dat de pandemie in mei 2022 beheersbaar is geworden en dat wij verantwoord, samen met pastoor Ten Have, op bedevaart kunnen gaan. Dan is het weer mogelijk om elkaar als parochianen te ontmoeten in Lourdes, voor elkaar open te staan en te bouwen aan de saamhorigheid binnen onze parochie tijdens en na deze pelgrimage. Uiteraard is de reis onlosmakelijk verbonden met veel gezelligheid. De bedevaartorganisatie Christoffel Reizen verzorgt de reis. Op 24 juli, de feestdag van de heilige Christoffel, de patroon van de reizigers, heeft de organisatie een start gemaakt. Christoffel Reizen biedt geheel verzorgde bedevaarten aan naar Lourdes, Rome, het Heilig Land, de Wereld Jongeren Dagen en vele andere plaatsen in de katholieke traditie. De organisatie is nieuw maar toch vertrouwd en opgebouwd op de fundamenten van een rijk verleden. Gaat u ook mee?! Wilt u nu al meer weten – neemt u dan contact op met Elly Croon, onze parochiecoördinator van de bedevaart, tel. 06 5554 2876. U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op zaterdag 22 januari 2022 om 14.00 uur in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17 in Wageningen. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail - ellycroon@outlook.com of telefonisch onder het bovengenoemde nummer.



Gebedsgroep van Esmeralda

Het is de bedoeling maandelijks een gebedsprogramma te organiseren van 15.00-17.00 uur. De eerste bijeenkomst van dit jaar zal zijn op 13 februari.

Celebrant is pastoor Juan Eik. Hij zal dan voor of na de eucharistieviering een lezing geven rond het thema 'bevrijding'.

Hieronder een korte overweging n.a.v. het evangelie van zondag 2 januari j.l. van Fr. J. Vadakkel.

'WOORDEN VAN VUUR'

Evangelie Mt. 2,1-12

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: "Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen." Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: "Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël." Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: "Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen." Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Overweging

Ik wens u een gelukkig Nieuwjaar en grote zegeningen voor iedereen. Het is een grote vreugde dat Jezus in Bethlehem is geboren. Deze vreugde is een eeuwige vreugde in ons leven. De

vreugde van de Heer is onze kracht. Jezus zelf zei: "Ik zal mijn vreugde in u geven, dan zal uw vreugde compleet zijn"
De wijzen kwamen uit het Oosten naar Bethlehem en de ster leidde hen. Het was een verbazingwekkende navigatie die hen naar Jezus leidde. Ze waren zo blij toen ze Jezus vonden. Alle pijn en vermoeidheid van de reis viel van hen af.
Nadat ze Jezus hadden gezien, vertrokken ze op een andere manier volgens de instructies van de engel.

Beste vrienden, we hebben een stralende ster nodig voor onze reis om Jezus te bereiken. Soms kunnen de situaties van de wereld, familie en persoonlijke situaties een soort duisternis brengen. Maar we mogen onze hoop niet verliezen omdat we een ster hebben. De Bijbelse woorden zijn onze ster.
We weten allemaal dat moeder Maria in Kana zei dat ze moesten doen wat Jezus hen had verteld.
We kunnen de woorden van God bewaren en we kunnen het meenemen in ons hart overal naar toe.
Als de woorden van God in ons hart zijn, zullen ze licht in ons leven brengen.

Het is een geluk om te weten dat we een Bethlehem hebben. Het is de aanbidingsplaats van het Heilig Sacrament die we van tijd tot tijd kunnen bezoeken en waar we hoop en genade ontvangen.

Veel zegeningen het hele jaar door!

Uw liefhebbende broeder in Christus

Fr. J. Vadakkel

Tor zover deze Nieuwsbrief: mocht u iets willen melden voor deze brief, stuur dit dan naar marijkealkema@outlook.com.

Nog enkele foto's gemaakt tijdens de kerstmarkt.



De hele dag door liepen mensen af en aan. Sommigen kwamen 'n kaars aansteken, anderen keken naar de stalletjes of wandelden zomaar wat rond. 't Was niet druk, maar best wel gezellig!

Buiten brandde de hele dag hout in de twee korven.



De stroom van mensen ging eigenlijk de hele tijd rond Kers en Oud-en-Nieuw door.