



AFSCHEID MARJA BOS, toespraak door Tosca.

Beste Marja en Sjaak,

Een speciaal welkom voor jou Sjaak die vandaag in de kerk aanwezig kan zijn dankzij de medewerkers van ONO.

Omdat Marijke van Silfhout vandaag niet aanwezig kan zijn, rust op mij de schone taak om jou Marja toe te spreken in verband met jouw vertrek uit Renkum.

Veel mensen die wat later in onze parochie de vieringen zijn gaan bijwonen, waaronder ikzelf, kennen jou als die slechtziende mevrouw die wat moeilijk loopt.

Anderen- bijna iedereen gezien de gemiddelde leeftijd onder de parochianen- kennen jou al sinds het jaar 2000, toen jij al actief was als vrijwilligster in deze kerk en het werk jou nog goed afging.

Jij zat eens per maand de vergaderingen van het Wijkcontact voor en nam bij de eerste vergadering van het jaar altijd een zelfgebakken koek mee.

Ook zorgde jij voor het contact met de Missie. De Don Boscoschool deed daar actief aan mee en verkocht in de school diverse zelfgemaakte zaken in het kader van het Missie – vastenproject. Dat was elk jaar opnieuw een feestelijk gebeuren.

Samen met Marijke en Jos werd je op 1 februari 2009 door deken Henk Janssen en Guido Dieteren geïnstalleerd als leden van de Pastoraatsgroep.

Jullie taak bestond uit het initiëren van pastorale activiteiten voortkomend uit het pastoraal beleidsplan en de resultaten

terugkoppelen naar het pastoraal team. Daarnaast waren jullie oog en oor van de lokale geloofsgemeenschap.

Officieel zou die benoeming slecht voor een periode van vier jaar gelden, maar daar is het nooit van gekomen bij gebrek aan opvolgers. De periode werd stilzwijgend verlengd en de originele doelstelling van de pastoraatsgroep verdween meer naar de achtergrond. Wat niet verdween was de zorg rond en voor de kerk.

Jij hebt op een aantal gebieden een stapje terug moeten doen, maar bent steeds actief gebleven in het Wijkcontact en assisteert bij de maandelijkse vieringen in verzorgingshuis Rijnhof. Dat laatste blijf jij ook doen na jouw vertrek uit Renkum.

Wij wensen jou alle goeds toe in jouw nieuwe thuis, Het Schild in Wolfheze. Het heeft enige jaren geduurd voor jij eraan toe was deze stap te nemen, maar jij bent nu klaar voor een nieuwe fase in jouw leven.

Ik heb een klein presentje voor jou. Jouw lievelingsgeurtje van Nina Ricci.

Namens de parochie heel veel dank voor je grote inzet!

Vieringen

Gelukkig, we hoeven niet meer te tellen voor de vieringen: er mogen zoveel mensen komen als veilig is gezien de onderlinge afstand. Dat zullen er dan 85 zijn, en dat aantal halen we maar zeer zelden.

Onbegrijpelijk eigenlijk; het is toch heerlijk om een uurtje rust te hebben één keer in de week? Te luisteren naar ons mooie Ceciliakoor, te genieten van het kinderkoor, zo enthousiast met hun gitaar-spelende dirigent; mee te doen aan de indrukwekkend mooie liturgie-, luisteren naar uitleg over het Wijsheidsboek "De Bijbel".

Daarna even naar Maria, even rondlopen, misschien een boekje uitzoeken bij de leestafel, een kaarsje branden in de kapel voor de kinderen.

Jammer trouwens dat die kapel een doelwit is voor zieke(?) zielen; steeds weer wordt het intentieboek dat daar ligt bij de Moeder Gods van de Passie vernield c.q. gestolen. Ook al heb je moeite met je vertrouwen in hemelse hulp bij kinderleed, laat dan toch aan anderen de mogelijkheid die hulp al dan niet te ervaren!

Ik hoop dat het boek voortaan met rust gelaten wordt.

Zondag 30 januari hebben we in alle parochiekerken een viering om 10.00 uur. In de Titus Breed stond een gezamenlijke Titusviering in Ede, maar die gaat niet door vanwege het aantal verwachte kerkgangers. Natuurlijk kun je ook thuis voor de buis gaan zitten, maar dan mis je veel, o.a. ook het praatje na de viering met elkaar. We mogen nog niet naar de pastorie voor koffie, maar gezellig elkaar ontmoeten op het kerkplein, of samen een wandelingetje maken door het park achter de kerk, kan altijd!

U kunt dan gelijk de tuinaanleg bewonderen waar onze klusgroep elke woensdag mee bezig is. De ikonen hangen nog niet in de kapelletjes, maar ook de reproducties zijn het bekijken c.q. beschouwen, waard.

De komende zondag, 30 januari zal de tweede collecte zijn voor ons mooie orgel dat zo hard aan revisie toe is.

Dinsdag 2 februari zal er een Maria Lichtmis zijn om 19.00 uur in onze kerk. We mogen 's avonds weer samen komen!

Orgelconcerten

Het orgelconcert dat 29 januari plaats zou hebben is afgelast vanwege de corona maatregelen van 14 januari. In februari, de laatste zaterdag van die maand zullen ze dan toch optreden ; het Klezmer ensemble Ha'Chalon (= Het Venster). Eerst wat uitleg over Joodse muziek en cultuur, dan een uitvoering met muziek en zang waarvan Der Mirjambrunnen, Klezmerparty Weddinghora en Shalom hoogtepunten zijn.

De entree is gratis, concert duurt drie kwartier, bij de uitgang een praatje met een drankje en een mandje voor een bijdrage aan het herstel van het orgel.

Kom en geniet!

Data volgende concerten zijn op: 26 maart; 30 april; 28 mei; 25 juni.

MEDEDELING VOOR NIEUWSBLAD

Programma met Eucharistieviering 30 januari a.s.

Op zondag 30 januari 2022 komt de bekende priester Koos Smits naar Renkum!

Programma begint om 15.00 uur met het gebed van de Goddelijke barmhartigheid voor de zieken en stervenden en de mensen die in nood verkeren,

15.15 uur de eucharistieviering, 16.15 uur uitstelling en aanbidding Allerheiligste met biechtgelegenheid tot 17.00 uur.

Thema: wie is de heilige pater Arnold Janssen?

