



### Vieringen:

Zondag 24 juli

WoCo viering om 10.00 uur.

Voorganger: emeritus pastor Toos Jurrius met het vakantiekoor.

Tweede collecte: Kerk in Nood- deze Oostpriesterhulp helpt lokale kerken overal ter wereld. NL27ABNA0503040231

Zondag 31 juli

Titusviering in Ede- aanvang 10.30 uur

Zondag 7 augustus

WoCo viering om 10.00 uur.

Voorganger em. pastor John Rademakers met vakantiekoor.

Tweede collecte: Liliane fonds, dit steunt kinderen met een handicap overal ter wereld in samenwerking met de plaatselijke organisaties

NLOBRABO0303080000

Zondag 14 augustus

WoCo viering om 10.00 uur

Par. voorganger Willem Gerbrands met vakantiekoor

Tweede collecte: Inloophuis Renkum, in de pastorie wordt op maandagavond gekookt voor mensen die behoefte hebben aan een praatje of aandacht.

Stichting talent NL87SNSB0967469899

### **Maandag 15 augustus Maria ten Hemel Opneming 2022**

In 2022 wordt Maria ten Hemelopneming op maandag 15 augustus gevierd, met een Eucharistieviering om 19.00 uur, gevolgd door een lichtprocessie door het Rosarium Mariae met de Maria baar. Aanwezig als voorgangers zullen zijn Mgr. Herman W. Woorts, Pater Frans Bomers en priester Erik Rozeman. Pastoor Henri ten Have is met vakantie. De Bisschop wordt vergezeld door een diaken. Cecilia zingt olv Hans Gelderman en met Hetty als organist.

Zondag 21 augustus

Eucharistieviering om 10.00 uur,

Celebrant: Pater Frans Bomers

Tweede collecte: Odense huis Gelderland, informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie. NL24TRIO0254840140

### **Boekentafel**

Zoals u misschien weet hebben we in de kerk een tafel waarop boeken , tijdschriften e.d. liggen die men voor een gift in de collectebus kan meenemen..

Mocht u thuis boeken van levensbeschouwelijke aard hebben die u kwijt wilt, brengt u die dan naar de pastorie. Daar worden ze nagekeken op geschiktheid.

**Openingstijden pastorie: Elke werkdag van 9.30-11.30 uur . Marijke v. S.**

### **Kindervieringen**

Wat een leuke bijeenkomst hadden we de afgelopen zondag. We hebben geluisterd naar het verhaal over de zussen Martha en Maria. Ze hadden Jezus op bezoek. Waar Maria bij Jezus ging zitten om te luisteren naar zijn verhalen, was Martha druk in de keuken om allerlei lekkers te maken voor Jezus. Jezus vertelde Martha dat het niet belangrijk was, dat ze gewoon bij hem moest komen zitten. We hebben het erover gehad hoe we tot rust kunnen komen na een drukke dag. Even een moment om stil te staan. Iets wat soms best moeilijk is. Fijne zonnige zondag. Caroline.



### **Kinderwoorddienst tijdens de zomervakantie 2022**

Hier een berichtje van ons werkgroep kinderwoorddienst, die elke zondag tijdens de viering in Renkum voor de kinderen kinderwoorddienst verzorgen. En elke zondag zijn er kinderen die met ons mee gaan naar de pastorie voor een eigen programma. Het evangelie verhaal van die zondag wordt verteld en er is een knutselwerkje, kleurplaat, een puzzel oid te doen.

Nu breekt de zomervakantie aan, veel gezinnen maken hun eigen plan voor de vakantie. Ook voor de werkgroep is het even een moment om van de zomer te genieten. Tijdens de vakantie gaan de vieringen in de kerk van Renkum wel door!

Voor de kinderen die er dan zijn, is er in de kerk een alternatief. Er worden A-4tjes uitgedeeld met het verhaal van de evangelie, een kleurplaat en/of een puzzel. Deze mogen de kinderen tijdens de viering lezen, kleuren enz..

**Op zondag 24 juli wordt er nog een kinderwoorddienst georganiseerd, van harte welkom!**

Zondag 31 juli is een Titusviering in Ede om 10.30 uur (geen viering in Renkum).

Maar op 7, 14, 21, 28 augustus en 4 september is er dus een alternatief voor

de kinderen tijdens de vieringen.

Zondag 11 september wordt er weer een kinderwoorddienst georganiseerd in de pastorie.

En op **zondag 18 september** is er een **gezinsviering!** Het is de startzondag voor alle parochianen in onze geloofsgemeenschap!

Wij, van de werkgroep Kinderwoorddienst, wensen alle kinderen, ouders een hele fijne zomer (vakantie) toe, lekker genieten en uitrusten, en kom weer terug met mooie verhalen!

Tot 11 september?! Lieve zomergroetjes van  
Leila, Caroline, Nicole en Mirjam

### **Woensdag 13 juli, Seniorenpastoraat**

Een groep van ruim 20 parochianen had gehoor gegeven aan de uitnodiging van het Seniorenpastoraat om met elkaar te discussiëren over het thema "Gastvrijheid, vroeger en nu".

Pastor John Rademakers nam ons mee in deze discussie en 't was duidelijk dat dit gegeven iedereen aan 't denken had gezet.

Enkele aanwezigen hadden zelf vergaande gastvrijheid ondervonden toen zij in oorlogstijd uit Renkum moesten vluchten. Vaak lopend met hun volledige gezin. Soms ook via vervoer per open vrachtauto.

Een warm onthaal op een veilige plek maakte op hen grote indruk.

Daarnaast kon iemand vertellen over kinderen uit Berlijn die na de oorlog in Nederland werden ontvangen en voor de duur van een vakantie hier verbleven. Soms leidde dit tot een hecht en blijvend contact.

Het ligt voor de hand dat de situatie met de huidige vluchtelingenstroom uit Oekraïne ter sprake kwam. Want: hoe ver reikt onze gastvrijheid? Van hoe 'n lange duur is dit? Hoe geven wij hier uiting aan om dit in redelijkheid vol te kunnen houden?

Het is niet tot een eensluidend antwoord gekomen. Duidelijk was dat de actuele gebeurtenissen iedereen bezig houdt en ook dat 't bewonderenswaardig is dat veel mensen zich blijven inspannen om iets zinvols voor de vluchtelingen van de grond te tillen.

John Rademakers maakte het onderscheid tussen de "denkers" en de "doeners". Beide partijen zijn van grote waarde en verdienen daarvoor even veel erkenning.

Carmen en Glen brachten in praktijk hoe gastvrijheid getoond kan worden door ons te verwennen met een heerlijke lunch, waarvoor zij beloond werden met een spontaan applaus.

Wij gingen naar huis met de gedachte dat een discussie waardevol is als het - hoe gering ook - iets teweeg brengt.

Reden om elkaar in de toekomst weer te treffen. De volgende keer zal 12 oktober zijn.

Namens het Seniorenpastoraat, Marianne R.

### **Zaterdagmiddagconcerten**

Op zaterdag 30 juli is er weer een concert met Hanna Kodde (zang) en Harry

de Vries (orgel) met als thema :”Ode aan het lied!” met

**Franse chansons,  
Duitse klassieke liederen  
Een liedje over Zeeland  
en zelfs  
Een liedje over Renkum**

**Kom genieten van een mooie zomer in Renkum**

De toegang is gratis, maar u kunt een donatie doen voor het onderhoud van het orgel (eventueel op NL90ABNA0108789969 tgv Orgelfonds OLV Renkum