



*O. L. Vrouw van Renkum
Moeder van Toevlucht*

Inlegvel van de parochiegemeenschap Renkum bij TITUSBREED 63 november / december 2022

Wat is er gedaan aan onderhoud park, kerkplein en -gebouw?

De zomer van 2022 is weer voorbij. Het was een lange warme en droge zomer. De vrijwilligers zijn gewoon doorgedaan, ondanks de warmte. Het aantal vrijwilligers breidt zich gelukkig gestaag uit. Dat zegt wel iets over de (werk)sfeer. Water geven in het park is door de waterpomp een stuk eenvoudiger geworden. Vrijwel alles kan bewaterd worden met druppelslangen of sproeiers. Het aanleggen was wel veel werk, maar het betaalt zich met de afgelopen hete en droge zomer goed uit.

Het park ziet er prachtig groen en fris uit. Snoeien, het verwijderen van onkruiden en opslag, en het schoon houden van de paden vindt continu plaats. In de herfst moet er veel blad geruimd worden. Dat is altijd een hele klus. Iedere week maken we een ronde rond de kerk en het kerkplein om het vuil dat mensen weggooien of laten vallen op te ruimen (bierblikjes, lege flessen van o.a. wodka, plastic zakken, lege koekpakken, etc.). Het is bijna wekelijks een emmer vol!

In de kerk worden continue ook allerlei klussen uitgevoerd, zoals kaarsen aanvullen, collecten in sealback doen, kapotte lampen vervangen, kleine reparaties uitvoeren, schilderen van o.a. deuren, etc. Een grote klus was het verwijderen van het platform voor de eerste rij banken. Steeds meer mensen willen daar gaan zitten, al dan niet in gewone stoel of in rolstoel. Met een rolstoel was dat lastig, want die moest dan op een verhoging van ca. 8 cm getrokken worden. Het uitstekende platform was niet alleen lastig, maar ook gevaarlijk. Mensen struikelden erover.

Het platform is nu verwijderd en het geheel is met beton gelijkvloers gemaakt. Daarna is het verder netjes afgetimmerd en geschilderd. Onze vrijwilligers zijn daar dagen druk mee geweest. Het geheel ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook beter toegankelijk voor rolstoelen. Dat is niet alleen een vooruitgang voor onze reguliere kerkgangers, maar ook voor bedevaartgangers.

De kers op de taart was dit jaar dat de schilder van onze groep, Glenn Zschusschen (hij doet ook nog andere klussen), vrijwilliger van het jaar is geworden. Glenn, je hebt het verdiend.

Doet u ook mee?

Onlangs heeft u een brief gehad over de Actie Kerkbalans 2022. Gezien het bedrag dat tot nu toe is binnen gekomen was het voor de meeste mensen een herinnering. Hopelijk in de zin van 'O ja dat was ik vergeten', ik ga gauw een bedrag over maken of afgeven op de pastorie. Wij roepen iedereen op om mee te doen. Het is voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap (Heelsum en Renkum), het openhouden van onze kerk, het continueren van Renkum als bedevaartsplaats van groot belang dat er voldoende geld binnenkomt. We moeten laten zien dat we het waard zijn.

U mag ook om een andere reden geld geven, bijv. omdat de kerk volgend jaar 100 jaar bestaat, of omdat u niet wilt dat de kerk en park als dorpsbepalend aanzicht verdwijnen. Als u maar meedoet. Hoe u kunt mee doen aan de Kerkbijdrage 2022 staat in genoemde brief. U mag uw bijdrage ook afgeven op de pastorie.

Gebedsprogramma's

1. Op zondag **27 november 2022** vindt in bedevaartkerk Renkum een gebedsprogramma plaats met de bekende priester Koos Smits.
U bent van harte uitgenodigd van 15.00 uur tot 17.00 uur .
Programma: Gebed Goddelijke Barmhartigheid - eucharistieviering - uitstelling Allerheiligste – biechtgelegenheid.
Na afloop koffie/thee: En gratis wonderdadige medailles mee te nemen!
2. Op zondagmiddag **11 december 2022** komt de Indiaase **pater dr. Joseph Vadakkel** naar Renkum met zijn bekende internationale retraite/gebedsprogramma. **U bent van harte uitgenodigd van 15.00 u - 17.00 u.**
Programma(met tolk): gebed, aanbidding Allerheiligste, eucharistieviering, meditatie, genezingsgebeden, toewijding aan de maagd Maria.

Van het gemengd koor

We genieten op dit moment van de herfstvakantie. Het is mooi in de natuur, de blaadjes vallen van de bomen, overal paddenstoelen in het bos, het zonnetje schijnt en de herfstkleuren zijn prachtig!

Onze repetities zijn vanaf 8 september weer van start gegaan op de donderdagavond.

In de laatste zomervakantieweek moesten we helaas afscheid nemen van ons oudste erelid Toos Mom. Ze is op de mooie leeftijd van 92 jaar overleden. We vonden het fijn dat we nog bij haar afscheid op 2 september in haar geliefde Maria van Renkum kerk voor haar mochten zingen. Toos was altijd zo gezellig aanwezig bij onze repetities, en zeker ook bij onze feestjes. Wij zullen met veel plezier aan haar vrolijke en gezellige tijd (meer dan 50 jaar) bij ons koor terugdenken.

Op 18 september was de startzondag in onze kerk. Wij hebben in die viering samen met het kinderkoor gezongen. Fijn dat zij ook af en toe hun stemmen kunnen laten horen.

Daarna genoten Hans en Hetty van een welverdiend weekje vakantie. Helaas voor ons moesten ze daarna nog een weekje thuisblijven, vanwege een Corona besmetting. Gelukkig waren ze niet al te ziek.

Maar zo stonden wij er op zondag 2 oktober zonder dirigent en zonder begeleiding alleen voor. Dat viel niet mee.

En ook pastoor Ten Have was ziek en zo was het ook voor zijn vervanger pastoor Archibald van Wieringen een lastige opgave. Maar we hebben geprobeerd er samen wat van te maken. En er is niemand gillend de kerk uitgelopen, dus het is redelijk goed afgelopen. Maar het is nog maar eens duidelijk geworden, we kunnen Hans en Hetty niet missen! Dus hopelijk gaan we weer samen een goede tijd tegemoet, op weg naar de Kerst!

Christa Wernand.

1^e steenlegging kerk (23 november 1922)

Op woensdag 23 november 1922 werd door Pastoor M.J.H Wolters de eerste steen gelegd voor de bouw van onze kerk (zie foto). Deze steen is ingemetseld in de muur aan de linkerkant van het priesterkoor onder de "godslamp".

Volgend jaar (2023) zullen we het eeuwfeest van de inwijding vieren. Over de datum en de feestelijkheden daaromheen zult u tijdig geïnformeerd worden.



THE MESSIAH

G.F.HÄNDEL

Op zondag 20 november a.s. zal het "Liefdesliederenkoor" uit Oosterbeek in onze kerk weer een groots concert verzorgen. Enige jaren geleden hebben ze de "Johannes Passion" van J.S.Bach uitgevoerd met groot koor, orkest en solisten. Deze uitvoering was in een stampvolle kerk en is alle deelnemers en toehoorders zo goed bevallen, dat ze nu weer een beroep doen op onze kerkgemeenschap om de kerk af te staan voor een uitvoering van een wereldberoemd muziekstuk, nl. "**The Messiah**" van **Georg Friedrich Händel**.

Ook nu met koor, orkest en solisten. Hopelijk wordt het weer een daverend succes. Het concert is op 20 november in onze kerk. Vanaf 14.30 uur is de kerk toegankelijk. Het concert begint om 15.00 uur en zal duren tot ongeveer 17.45 uur. Na deel II is er een korte pauze.

Kaarten zijn op de middag zelf te verkrijgen aan de kassa. Toegangsprijs € 25,00
Eventueel kunt u de kaarten vooraf bestellen en betalen á € 22,50.

U kunt de kaarten dan bestellen en ophalen aan de Pastorie vanaf 7 november 2022 (maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur)

Hans Gelderman

Bedevaart Zonnebloem afdeling Zevenaar

Donderdag 13 oktober om half elf arriveerde een bus met 33 bedevaartgangers uit Zevenaar. Vanwege corona was de bedevaart twee jaar uitgesteld, maar nu was het eindelijk zover.

De groep werd begeleid door hun enthousiaste pastoor Thanh Ta.

Het weer werkte helaas wat minder mee deze dag, maar met de nodige improvisatie hebben de deelnemers het volledige programma kunnen volgen inclusief een rondgang door ons bedevaartpark.

De ochtend begon met koffie, thee en diverse soorten vlaai, gevolgd door een Eucharistieviering in de kerk. Vanwege het grote aantal rollators duurde het even voor iedereen voorzien was van zijn jas en rollator om naar de kerk te gaan voor de Eucharistieviering.

Vanwege het aantal mensen werd er vervolgens in twee groepen geluncht in de pastorie, waarbij de eerste groep het park in kon gaan en de tweede groep kon genieten van een heerlijke lunch die klaargemaakt was door Carmen en Glenn.

De middag werd vervolgd met een lezing van John Bartels over Maria van Renkum, gevolgd door een praatje van pastoor Henri ten Have over zijn roeping tot het priesterschap en zijn jeugd. Onze pastoor kon daar op een onderhoudende wijze over vertellen en dat werd zeker gewaardeerd door onze gasten.

De dag werd afgesloten met een kort Lof in de kerk, waarna de bus alweer klaarstond om iedereen veilig thuis te brengen.

Inleveren copy:

- voor TitusBreed no 64 uiterlijk maandag 21 november 2022

- voor het inlegvel bij TitusBreed no 64 uiterlijk vrijdag 2 december 2022

Alle copy naar: **hans@gelderman.nu**

Van donker naar licht

Een nieuw, fraai vormgegeven boek met daarin een bijdrage over de RK bedevaartkerk te Renkum

€ 10,00

Bekende katholieken uit kerk en samenleving gaan met Maria en Jozef op weg naar de Advent en kiezen in de weken naar het Licht van Kerstmis hun favoriete figuur of voorstelling uit de Kerststal. Met daarbij ook telkens een gebed. Dat kun je hardop meebidden want iedere bekende katholiek vertelt zijn of haar verhaal en bidt zijn of haar gebed ook op video.

Biddend op weg met Maria en Jozef naar de Advent en naar Kerstmis. Kijkend naar de video's van alle gebeden met prominente katholieken. Mijmerend over de figuren uit de Kerststal en zo het geheim van Kerstmis naderend.

In dit boek staat naast een artikel over onze kerk te Renkum ook het lied van Maria van Renkum afgedrukt. Aandacht wordt o.a. gegeven aan wat er allemaal in en rond ons kerkgebouw in de decembermaand plaatsvindt.

Door een boek aan te schaffen steun je ook financieel het werk van de Stichting Maria van Renkum.

Het boek is te koop door een betaling van **minimaal tien euro** over te maken naar: Stichting Maria van Renkum rekeningnummer **NL53 INGB 0009 0098 81 o.v.v. je bezorgadres + vermelding boek. Een extra gift voor het onderhoud van het kerkgebouw is welkom.**

Voor een postverzending buiten de gemeente Renkum geldt een portotoeslag van 5 euro.

Het boek verschijnt 29 oktober.

www.stichtingmariavanrenkum.nl / stichtingmariavanrenkum@outlook.com

<https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA> (promotiefilm RK kerk Renkum)

Wie kan en wil iets schrijven over wat je meegemaakt hebt in of rond ons kerkgebouw etc.? Gezocht anekdotes, persoonlijke ervaringen, bijzondere foto's voor een boekwerk over onze geloofsgemeenschap, waarvan ons kerkgebouw volgend jaar 100 jaar bestaat? Tel. 0317-314957 – Overhoff 15 6871CZ Renkum