



*O. L. Vrouw van Renkum
Moeder van Toevlucht*

**Inlegvel van de
parochiegemeenschap Renkum
bij TITUSBREED 65
18 / 19 februari 2023**

Van het gemengd koor

Januari 2023. De 1e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Maar ik blik nog even terug op de laatste maand van vorig jaar.

Op 27 november konden wij na 2 jaar corona, ons Caeciliafeest weer vieren. Het was als vanouds weer een hele gezellige middag in de Pastorie. Dit jaar werden we verrast met hoog bezoek. Er kwam een echte bisschop langs, de bisschop van Myra, beter bekend als Sint Nicolaas! We waren zeer vereerd natuurlijk en hebben goed gezongen voor hem.

Hij had warme woorden voor ons koor, onze trouwe inzet en mooie zang.

Na zijn bezoek werd de middag voortgezet met optredens en quizen. Het afsluitende stampotbuffet, uitstekend verzorgd door de familie Heijmans, viel goed in de smaak!

Al met al weer een geslaagd feestje!

Door naar de decembermaand. Op 8 december hebben we gezongen in de viering van Maria Onbevleete Ontvangenis, voor de laatste keer in onze kerk met pastoor Henri ten Have. In de pastorie was hierna gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Het is altijd jammer om na al die jaren afscheid te nemen, maar we hebben hem bedankt voor zijn inzet en de samenwerking met ons koor en hem veel succes gewenst in Apeldoorn en omstreken..

Daarna zijn we verder gegaan met de voorbereidingen voor Kerstmis. We begonnen op 12 december 's morgens in De Rijnhof. Het Kerstverhaal werd verteld door Liesbeth ter Elst en wij mochten dit opluisteren met mooie bekende Kerstliederen. Het werd zeer gewaardeerd door de bewoners en verzorgers en wij hebben er ook van genoten.

Op zaterdag 24 december zongen wij om 21.00 uur in de Kerstavondviering en op zondag om 10.00 uur op de 1e Kerstdag nog een keer. Voor het eerst na 2 coronajaren waren we weer met het hele koor present, zoals vanouds in het zwart gekleed, met een mooie corsage.

Met dank aan de dames Henny Vens en Fie van der Veen, die dit al heel wat jaartjes verzorgen.

Het is nog een heel werk, maar zij doen het graag en hebben dit heel goed in de vingers!

Als laatste zongen we knallend het jaar uit op 31 december.

Op 1 januari 2023 waren we nog met een klein koor aanwezig in de viering, en daarna hebben we even 2 weekjes vakantiegenomen!

Ik wil tenslotte nog even vermelden dat we op 22 januari in de kerk hebben gezongen voor onze Hetty, die deze dag haar 80e verjaardag vierde. Een prachtige leeftijd, en fijn dat ze nog steeds zo actief is en ons zo geweldig begeleidt op het orgel en de piano. Hetty en Hans, zij zijn samen natuurlijk de motor van ons koor. En hopelijk gaan we nog lang zo door!

Christa Wernand

Er staan nog wat concerten op de agenda:

Orgelconcert Renkum 16.00 – 16.45 u

Ensemble **SAXOFIJN** (6 muzikanten) spelen op saxofoons thema's van o.a. Peter en de Wolf, Pink Panther, Tango apasionado, Te Deum, Glowworm, Eine Kleine Nachtmusik, Suo Gan en nog wat stukken.

Na afloop kunt u een bijdrage leveren voor restauratie van ons kerkorgel.

Vocaal Ensemble Groningen: zaterdag 4 maart 2023. “Byrd en birds” Uitvoering van 20.00- 21.00 uur.

Vocaal Ensemble Groningen is een projectkoor o.l.v. dirigent Wilfred Reneman dat zich vooral toelegt op oude muziek uit Middeleeuwen en Renaissance. Maar ook een uitstapje naar modern klassieke of zelfs lichte muziek schuwen wij niet als dat bij het programma past.

Het project dat wij in Renkum uitvoeren is daar een mooi voorbeeld van: Byrd en birds. We herdenken de 400ste sterfdag van componist William Byrd met de uitvoering van vier van zijn Cantiones Sacrae aangevuld met werken waarin vogels een belangrijke rol spelen, zoals b.v. de Chant des oiseaux van Clément Janequin maar ook een bewerking van Birds van Anouk.

Cappella ad Fluvium: zaterdagavond 22 april. “Crowned with Flowers”

Hierover wordt u later nog geïnformeerd.

koorproject

“Huilt, kinderen van Israël

Huilt, maagden

Jammert in klaagzang

om het enorme verdriet

van Jephthas enige dochter.”

JEPHTE - Carissimi

Jephthé vraagt God om een overwinning. Hij belooft als offer daarvoor de persoon te doden die hem bij thuiskomst als eerste tegemoet komt. Hij wint de oorlog. Bij zijn glorieuze thuiskomst rent zijn enige dochter hem als eerste tegemoet.....

De wijze waarop Carissimi dit drama verklankt is aangrijpend. Hij gebruikt eenvoudige verhalende recitatieven naast intense dramatische monologen en dialogen, dansante aria's, ritmische krijgshaftige koren en uitroepen van vreugde en verdriet. Bij het lamenterende slotkoor houdt niemand zijn tranen in bedwang.

Op zondag 26 maart 2023 16:00 leiden Christel Gelderman en Wilbert Staal het concert van Jephthé van dit koorproject.

!!!Concertgangers zijn van harte welkom!!!

Geluidsinstallatie

De bestaande geluidsinstallatie in de kerk is sterk verouderd, zorgt voor een storende nagalm vanwege de geluidboxen, die ongeschikt zijn en ook daardoor de verstaanbaarheid belemmeren. De installatie hapert regelmatig. Ook is het gebruik van de apparatuur sterk afhankelijk van de wijze van omgaan met de verschillende microfoons en de articulatie van insprekers. De korte noodzakelijke afstand tussen microfoon en inspreker belemmert vaak het beeld op de inspreker. De Stichting Maria zet zich in om een moderne- en duurzame nieuwe geluidsinstallatie t.w.v. 15.000 euro gerealiseerd te krijgen.

Op zondag 19 februari is er in onze kerk een viering die in het teken van Carnaval staat.

Pater Frans Bomers gaat hierin voor. Zoals al jaren gebruikelijk zal Carnavalsvereniging "De Dolle Instuivers" in grote getale aanwezig zijn in vol ornaat en hun steentje hieraan bijdragen door het verzorgen van de lezingen, de voorbeden en slotzang.

Een goed idee van Pater Bomers om iedereen, dus ook de carnavalsvierders, te betrekken bij de viering, is een gave voor de voedselbank. Hopelijk kunt u hier ook aan meedoen. Wij feest, dan ook de mensen die niet in staat zijn om financieel deel te nemen aan zo'n feest. De gaven worden tijdens de viering bij de Offerande door ieder naar voren gebracht.

Denkt u er aan dat u alleen houdbare zaken aanbiedt!!!

Actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 is ook weer gestart. Als het goed is heeft u een brief ontvangen. Wij willen iedereen oproepen om mee te doen.

Alleen op deze manier kunnen we onze bedevaartkerk open houden, Kerstmis en alle andere vieringen en feesten in onze kerk blijven vieren en laten zien dat we het werk van de vrijwilligers waarderen.

KERKPETITIE

Kardinaal Eijk wil binnen vijf jaar een eind maken aan vieringen zonder priester. Er mogen dan alleen nog maar Eucharistievieringen in enkele plaatsen gehouden worden. Juist in deze tijden met enorme priestertekorten is dit funest voor de mensen in kleinere plaatsen en gemeenschappen. En denk eens aan de oudere mensen, die moeite zullen hebben om naar centrale kerken te komen, die vaak kilometers van hun woonplaats liggen. Deze zijn door deze voorgenomen maatregel verstoken van vieringen.

Wat is er mis aan een goede viering, verzorgd door een Parochiële voorganger in je eigen omgeving?? Wat is er mis aan een goede contactmogelijkheid met koffie/thee en een goed gesprek tussen de kerkgangers na een viering??

Deze maatregel vanuit de bisschop staat lijnrecht tegenover de woorden van Christus: "Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, ben ik in hun midden". Hij zet met dit voornemen alle vrijwilligers en pastoraal werkers in de kou.

U kunt hiertegen een protest indienen als u het niet eens bent met de bisschop. U kunt daartoe de website "kerkpetitie.nl" bezoeken en eventueel bezwaar aantekenen.

Inleveren copy:

-voor TitusBreed no 66 uiterlijk woensdag 1 maart 2023

-voor het inlegvel bij TitusBreed no 66 uiterlijk vrijdag 17 maart 2023

Alle copy naar: hans@gelderman.nu

Seniorenpastoraat ; Uitnodiging voor woensdag 8 maart 2023.

Gewone Dingen groots doen

Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend,
grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is met een zuivere intentie
en de inzet van heel de persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld plegen op te zien.
Wij wensen alleen maar
op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.

(Zonder jaartal)



Een tekst van de **Heilige Titus Brandsma**. De patroonheilige van onze parochie
Geboren in 1881 en in juli 1942 in het concentratiekamp Dachau om het leven gebracht.
15 mei 2022 is hij door paus Franciscus heilig verklaard.
Wie was deze pater? In zijn leven was hij karmeliet, journalist, hoogleraar Katholieke
universiteit in Nijmegen, verzetsheld.
We kijken naar zijn leven, zijn inzet en gedrevenheid. En vooral wat kan hij nu voor ons
betekenen. Hoe kan hij ons inspireren?

En natuurlijk als afsluiting een heerlijke lunch. Daarvoor wordt op het einde een bijdrage van 5
euro gevraagd.

Woensdag 8 maart . Aanvang 10.30 uur met koffie

Als u wilt komen, meldt u zich dan aan door dit formulier in te vullen en te deponeren in de
brievenbus van de pastorie, of telefonisch (alleen in de ochtend) pastorie tel. nr. 0317-312321.
Of bij Marianne Rademakers: fransrademaker@hetnet.nl tel. nr. 026-7858445

Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat aangeven.
Van harte welkom op **woensdag 8 maart. 10.30 uur.**
Woensdag 7 juni is de daaropvolgende bijeenkomst .

Vriendelijke groeten, Tosca, Marianne Clara, Milly en Toos.

Deelname bijeenkomst op **woensdag 8 maart 2023**

Naam en adres

.....

Aantal.....Telefoon

Dieetwensen.....

Graag vervoer ja nee