



Verrassing!!

Aanstaande zondag 12 maart komt onze nieuwe pastoor Mauricio bij ons voorgaan!

Hij wil graag beginnen en graag bij ons, omdat wij als eerste stonden in februari.

We gaan na de viering hem "onthalen" in de pastorie in een gezellig samenzijn.

Wilt u hem ontmoeten, kom dan naar de viering; we beginnen om 9.30 uur!

Van harte welkom!

Save
the
Date

Een Tapas is een complete

GEZELLIG
SAMEN
ETEN

maaltijd en bestaat uit zowel koude als warme gerechten uit verschillende streken van de Mediterrane. Volop keuze aan overheerlijke hapjes om verrassende smaaksensaties te proeven met vooraf een heerlijke soep en ter afronding een toetje toe!

Op vrijdag 14 april 2023

Inloop met 1x koffie/thee en iets erbij vanaf
17.30 uur

Overige consumpties op de avond zijn voor eigen rekening!

Diner geserveerd aan tafel begint om
18.15 uur

Eindtijd
21.30 uur

Benefietdiner waarbij eenieder (max. 60 p.) welkom is in
Boscafé De Beken
Nieuwe Keijenbergseweg 174
6871VZ Renkum

Inschrijving kan door een bedrag van **€ 50** p.p. over te
maken naar rekeningnummer NL53 INGB 0009 0098 81
t.n.v.

Stichting Maria van Renkum **o.v.v. diner** en eventueel
“vegetarisch”.



De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe
geluidsinstallatie voor het katholieke kerkgebouw te Renkum.

Palm Pasen activiteit 1 april 2023

Na een geslaagde Sint Maarten activiteit,
willen wij (Stichting Maria van Renkum) met Palmpasen weer een
gezellige activiteit organiseren.

Na Carnaval begon de veertigdagenvastentijd waar we nu zo op
de helft zitten en zijn we op weg naar Pasen. De laatste week
voor Pasen is de Goede week.

Met Palm Pasen is een goede traditie om een Palm Pasenstok te
maken en versieren, die de symbolen bevat van de Goede week.
Van onthalen van Jezus, zijn laatste avondmaal en zijn lijden.
Maar alles leidt er naar toe dat Jezus niet alleen zal sterven maar
ook weer zal opstaan!

We genieten van de lente, alles komt weer uit, fris en groen. We
laten de winter achter de rug en zijn blij met de bloemen die weer
gaan bloeien en de bomen die weer uitkomen.

Om de traditie in ere te houden, is tegen een kleine vergoeding,
op

zaterdag middag 1 april om 13.30 tot 16.00 uur:

- Palm Pasen stok versieren (incl. kruis)
- eieren versieren
- paas spelletjes
- op de foto met de paashaas
- en een processie in het dorp Renkum (winkelstraat en verpleeghuis Rijnhof) onder muzikale begeleiding

Waar: pastorie van de R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 in Renkum

Op zondag 2 april om 10.00 uur is een gezinsviering Palm Pasen met ook een kleine processie rond de kerk.

Opgeven kan vóór 25 maart via
palmpasen.renkum@gmail.com

Als je zelf of op school al een Palmpasen stok versierd hebt, dan kan je komen voor de Paas spelletjes om 14.30 uur en daarna mee lopen met de processie. Graag ook opgeven via de mailadres hierboven.