



Nieuwsbrief 101

Zo hadden we dan op 7 januari na een feestelijke Driekoningenviering met Roderick Vonhögen waarin hij de nadruk legde op het kiezen van nieuwe wegen als de oude niet meer functioneren- echt een nieuwjaarsthema- , een gezellige borrel in de pastorie. Het onderstaande overzicht van 2023 werd flamboyant gelezen door onze nieuwe vice-voorzitter-in-spé Pierre Dunker, waarna de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt werd. Het zijn dit jaar de drie dames van de bloemengroep die elk weekend opnieuw zorgen voor een door prachtboeketten versierde kerk; Clara van der Kolk, Ans van der Meijden, Marianne Rademaker. De versiering met kerst was ook weer prachtig!

Zij kregen wat lekkers van de wijn/kaaswinkel en hun foto gemaakt door Bert Ploeger, komt één dezer dagen in de koffiekamer te hangen. Wie er ook even naar voren gehaald werden en getrakteerd op net zo'n pakketje van de kaasboer waren de mensen die elke woensdag in en rond kerk en park bezig zijn. Ongelooflijk hun inzet, geen doorsnee vrijwilligers, maar vrienden inmiddels.



Een korte terugblik over 2023 en vooruitblik 2024

Het belangrijkste en misschien wel het mooiste in 2023 was toch wel **100- jarige bestaan van onze kerk**. Op 9 en 10 september 2023 hebben we dat uitbundig gevierd. Het was een mooi feest onder prachtige weersomstandigheden. Woorden van dank zijn zeker passend voor de Werkgroep en de vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken. We kunnen daar nog lang van na genieten; de mooie en uitdagende processie met het Mariabeeld door het dorp Renkum (met gezang), een mooie en goed bezochte Eucharistieviering door pastoor Mauricio, met speciale aandacht voor de kinderen, een Spaans zingende en dansende pastoor Mauricio, mensen die spontaan de cha cha cha

gingen dansen, velen die zich te goed deden aan een hapje en een drankje onder parasols en in partytenten.

Een kleine greep uit de vele activiteiten. Het **bedevaartsseizoen** zit er weer op. Voor de eerste keer zonder pastoor Henri ten Have. Hij was immers de initiator van de bedevaarten. Dat was wel even wennen, maar pastoor Mauricio heeft het geweldig opgepakt. In totaal zijn er ongeveer 15 bedevaarten geweest, met een grote variatie in afkomst (binnen- en buitenland, dichtbij en veraf in Nederland), in samenstelling (jong en oud), in omvang (15 tot ruim 100 personen). Qua omvang was Maria ten Hemelopneming de grootste. De processie in het park was zo lang dat het voorste deel stuitte op het achterste deel.

Veel taken worden in onze geloofsgemeenschap **kosteloos** gedaan door **vrijwilligers**. Zij organiseren cursussen, seniorenpastoraat, kindervoordiensten, en organiseren Bedevaarten. Voorts verrichten zij klein onderhoud aan kerkgebouw en pastorie, houden kerk, park Rosarium Mariae en parkeerterrein schoon, zetten koffie, zijn koster, zingen in een koor etc. Dit alles wijst op een grote mate van vitaliteit. Dat moeten we vooral blijven doen.

Begin december 2023 is begonnen met de opbouw van de stad van Bethlehem. Dat is altijd weer een hele klus. Vooral Eric is er erg druk mee en het wordt hem langzamerhand teveel. Gelukkig hebben zich 2 mannen aangemeld die het, van de bijna of helemaal Tachtigers, willen gaan over nemen (Bert Post en Hans Zweers). Dat is goed nieuws. De kerststalletjes staan dit jaar aan de andere kant van de kerk, aan de kant van het Maria-altaar. Een betere verdeling.

De groep die zich bezig houdt met **de Levende Kerststal** kan terug zien op een zeer geslaagde avond op 23 december 2023. Het was gelukkig droog, al waaide wel het hard. Het kerstverhaal, gespeeld op het kerkplein, waaraan veel kinderen als engelen en herders meededen, trok veel belangstelling van jong en oud. Daarna ging iedereen de kerk in, waar ze welkom werden geheten door Pastoor Mauricio. In **de volle kerk** !werden tal van bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop was er voor iedereen chocolade melk of glühwein. Mooi om zo aan de Kerst te beginnen.

Eind december hebben we bezoek gehad van het **Parochiebestuur**. Het betrof een tussentijdse evaluatie. Op het gebied van vitaliteit en activiteiten doen we het goed. Een **belangrijke punt van kritiek is de financiën**. De lopende inkomsten blijven achter bij de lopende uitgaven (al is de berekeningswijze van het PB niet duidelijk). De hoofdoorzaak in het achterblijven de kerkbijdragen van Renkum-Heelsum. Dit brengt ons in **een kwetsbare positie**. Over ruim 2 jaar vindt de volgende evaluatie plaats. Laten we hopen dat het minpunt dan is weggewerkt. Mike Steins is aan het eind van 2023 gestopt als voorzitter van de LR en Marijke heeft te kennen gegeven dat zij ook wil stoppen met een aantal werkzaamheden in de PG. Wij zijn beiden veel dank verschuldigd. In de LR/PG blijven dan nog maar 3 personen over. Dat is te weinig. Meld je aan, laat ons niet in de steek. Zeker in deze tijd moet we elkaar

vasthouden. **Vraag je niet alleen af wat de gemeenschap voor jou doet, maar vooral, wat doe jij voor de gemeenschap!**
Zalig Nieuwjaar, beste Wensen, gelukkig en gezond 2024
Locatieraad en Pastoraatsgroep Renkum-Heelsum.

Alzheimer café (klik op de link)



Januari
2024[33].pdf

Uitnodiging



St. Don Bosco

Voor u is er in Mariabedevoortsoord Renkum, Dorpsstraat 1 een gelegenheid om de heilige pater Don Bosco beter te leren kennen en om zijn persoonlijke zegen te ontvangen.

Renkum heeft vanuit het verleden een historische band met de heilige pater Don Bosco. Op zondagmiddag 28 januari 2024 vindt daarom van 15.00-17.00 uur in de bedevaartkerk, een bijzonder programma plaats, dat in het teken zal staan van het feest van de heilige pater Don Bosco. Het programma wordt begeleid door priester Koos Smits uit Utrecht.

Thema: Don Bosco en zijn tips aan ons in 2024

15.00 u Heilig uur met gebeden, overweging en eucharistische aanbidding

16.00 u Eucharistieviering,

17.00 u persoonlijke zegen met de relikwie van de heilige Don Bosco.

Na afloop koffie en thee in de pastorie met gelegenheid voor ontmoeting.

Uitnodiging

Op woensdag 24 januari a.s. komen de verschillende kerken van het dorp Renkum bij elkaar voor een Vesper (avondgebed). Deze wordt gehouden van 19:00 tot 20:00 uur in de kerk van de PKN aan de Utrechtseweg 93 in Renkum. De Vesper maakt onderdeel uit van de landelijke week van het gebed, die jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar wordt gehouden. Het thema is deze keer het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief en je naaste als jezelf. U bent van harte welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en Missie Nederland.

Vieringen.

Zondag 21 januari Eucharistie, celebrant pater Frans Bomers, m.m.v. het Ceciliakoor.

2^{de} collecte: Actie kerkbalans, NL40RABO0113988109

28 januari Eucharistieviering, celebrant Erik Rozeman m.m.v. het Ceciliakoor

2^{de} collecte: De Zonnebloem afd. Renkum/Heelsum
NL74RABO0132830329

4 februari Wo-Co viering, parochieel voorganger Jos Oomen

2^{de} collecte: Lourdesbedevaart, clientnr. 090092,
NL54RABO0111555000

11 februari Carnaval WoCo viering, voorganger em. Toos Jurrius, met familiekoor "JOY"

2^{de} collecte: Voedselbank NederVeluwe, NL66ABNA0542047594

14 februari Aswoensdag PV voorgangers M. van Silfhout, W. Gerbrands

Projectkoor: **Stabat Mater**

2de collecte Bisschoppelijke Vastenactie; NL21INGB0000005850

18 februari Eucharistieviering, celebrant pater Frans Bomers, met Ceciliakoor

2de collecte: Bisschoppelijke vastenactie: NL21INGB0000005850

25 februari Eucharistieviering, voorganger pr. Erik Rozeman

2de collecte: Bisschoppelijke vastenactie; NL21INGB0000005850

De eerste collecte is standaard voor het onderhouden van de eigen geloofsgemeenschap.

Alpha Cursus in Wageningen e.o.



Op maandag 29 januari 2014 start er in onze parochie weer een nieuwe Alphacursus!

Waarom een Alphacursus, en voor wie is een Alphacursus?

Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of gewoon om je kennis over het geloof opfrissen.

In ongeveer 10 à 15 bijeenkomsten weken bespreken we elke avond een ander christelijk thema, waarbij je al je vragen kwijt kunt.

Een Alphacursus is voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten en te praten over vragen die gaan over de betekenis van het leven en geloof.

Alpha is geschikt voor mensen die nog niet bekend zijn met het geloof en de kerk, maar ook voor mensen die al heel lang naar de kerk gaan. Alpha is ook voor alle leeftijden. Een groep met een mix van verschillende leeftijden en verschillende achtergronden kan heel verdiepend en inspirerend zijn.

Ook kan Alpha een brug slaan tussen mensen die al parochiaan zijn en mensen die nieuw zijn in de kerk en op zoek zijn naar een gemeenschap waar ze zich thuis kunnen voelen. Zo is Alpha ook een middel om een gastvrije kerk te worden.

Hoe ziet een Alpha-avond eruit?

We beginnen de avond altijd met een moment van ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en om ruimte te laten ontstaan voor vriendschap.

Daarna luisteren we eerst naar een video of spreker over een onderwerp over geloof, zoals onder andere:

Wie is Jezus?

Waarom stierf Jezus aan het kruis

Bidden: waarom en hoe?

De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Hoe leidt God ons?

Wie is de Heilige Geest?

Hoe doet God vandaag ook nog wonderen?

Vervolgens delen we onze gedachten en ideeën in een kleine gespreksgroep. Het is een kans om naar elkaar te luisteren in een oprechte, vriendelijke en vertrouwelijke omgeving met respect voor ieders mening.

Alpha weekend

Op de helft van de Alphacursus zullen we in een weekend samenkomen om meer over de Heilige Geest te weten te komen en wat de Heilige Geest in jouw leven kan doen. Dit weekend is in het weekend van 15/16 maart 2024 (we overnachten niet; je mag gewoon tussendoor thuis slapen).

De Slotavond

Aan het einde van de cursus komen we nog een keer gezellig samen om onze ervaringen te delen en manieren te vinden hoe we meer kunnen ontdekken, omdat we na de Alpha misschien wel meer willen weten.

Wanneer

Maandag 29 januari 2024 organiseren we een eerste kennismakingsavond . Je kunt op deze avond vrijblijvend besluiten of je de Alphacursus wilt volgen. Deze avond begint om 19.30 uur (inloop) en we starten om 20.00 uur met het thema 'Is er meer?'. Je bent welkom in de Verrijzeniszaal in de RK van Wageningen (Bergstraat 17).