



Vieringen

Zondag 28 april WoCo viering , parochieel voorganger Jos Oomen m.m.v. Tweede collecte- Stichting bevrijd van PTSSNL34BUNQ2061590020

Zaterdag 4 mei: interkerkelijke herdenking om 19.00- 19.45 uur, aansluitend in stilte lopend naar Europaplein alwaar kranslegging

Zondag 5 mei Eucharistieviering met Erik Rozeman m.m.v. het Ceciliakoор Tweede collecte- Stichting Leergeld NL45RABO0323963919

Donderdag 9 mei. Hemelvaartsdag. Dauwtrappen om 07.00 uur met aansluitend een ontbijt om 08.30 uur.

Zondag 12 mei WoCo viering, voorganger John Rademakers, m.m.v..samengesteld koor Joy.

Tweede collecte- Inloophuis Talent, NL87SNSB0967469899 Jaap van Meerveld.

Zondag 19 mei Pinksteren - WoCo viering, parochieel voorganger Marijke van Silfhout, m.m.v. het Ceciliakoор.

Tweede collecte: Week van de Nederlandse Missionaris
NL30RABO0171211111

Zondag 26 mei: WoCo viering, voorganger John Rademakers m.m.v. het Ceciliakoор.

Tweede collecte: Nationale Stichting ter bevordering van vrolijkheid,
NL06INGB0009441116

Zondag 2 juni, Sacramentsdag. Eucharistieviering, celebrant mrg Hoogenboom m.m.v. het Ceciliakoор.

Tweede collecte: Oase Oosterbeek, NL52RABO0191877050

Op **Hemelvaartsdag** gaan we, zoals gebruikelijk, weer dauwtrappen. We starten om 07.00 uur en worden om 8.30 uur in de pastorie verwacht voor het ontbijt. U kunt zich opgeven op de pastorie tussen 9 uur en 11.30 uur (ook telefonisch op 0317 312321) of per email naar broeketgm@gmail.com

Eieren zoeken.



Toch wel heel leuk die oude tradities waar de kerk haar eigen verhaal aan vast gekoppeld heeft: ver vóór het Christendom vierden de mensen de komst van de lente en daarmee de vruchtbaarheid voor mens, dier en gewas. Na de winter waarin men afhankelijk was van opgeslagen voorraden en er niet zelden gehongerd werd, werd die terugkeer uitbundig gevierd. Een ei was het symbool voor de terugkeer van leven; de kinderen zijn er altijd nog blij mee !



Afscheid Pater Bomers. De derde keer!

Eerst in Panningen, waar zijn 60 jarig priesterschap gevierd werd en waar ons herenkor aanwezig was om in de viering te zingen en daarna mee te vieren.

Daarna in Lent, waar hij de laatste 16 jaar pastoor was. Daar kreeg hij een lintje aangeboden door de burgemeester; lid in de Orde van Oranje Nassau. Daar waren wij niet bij, wij hadden ons afscheid op 17 maart gevierd toen hij voor de laatste keer de derde zondag van de maand bij ons invulde.

20 april in Haalderen-, een mooi kerkje in romaanse stijl. Een afscheidsbijeenkomst voor familie en vrienden. Volle kerk!

Aan de hand van beelden zagen we waar hij vandaan kwam – “Woar kom’ wi ‘j weg”, wie ben je waardoor ben je gevormd en door wie. Een warm goed



nest; daardoor heb je al een voorsprong in het leven.

Geweldig hoe hij over zijn vader sprak die tot op zijn sterfbed in de gaten hield of Frans zijn kruisje wel omhad! Trouw zijn aan je keuzes, blij zijn met je bestaan, dankbaar zijn voor het goede wat je ten deel valt.

Na de viering van twee uur waar we een zegen meekregen van het Allerheiligste, liepen we naar een uitspanning met een zaal waar we zonder probleem met z'n tweehonderden in konden. Daar zong het koor nog een toepasselijk lied, werd er lunch geserveerd en konden we afscheid nemen van pater Frans Bomers, ieder op een eigen manier. Hij zal nog niet uit de regio verdwijnen, blijft in Bemmelen wonen en zal de

weekenden in Panningen zijn. We zullen hem missen als persoon en in zijn sprankelende voordracht maar gunnen hem van harte een ontspannen tijd toe.

Bloesembedevaart

Zondagmiddag 21 april ook een viering vanwege de teruggekeerde lente. Een mooie viering waaraan de groep die eerste communie gaat doen een rol vervulde. Er waren veel kinderen, het was een goede viering



Lintjesregen.

Ook een goed gebeuren, een mooie traditie elk jaar rond Koningsdag. De koning was aanwezig in de vorm van een mooie foto in de raadszaal. Burgemeester Agnes Schaap sprak de 10 genomineerden persoonlijk toe en spelde hen in naam van de



koning het lintje van de Orde van Oranje Nassau op. Tot haar grote verrassing was Marijke van Silfhout één van hen; een intensief gebeuren dat voortgezet werd in de pastorie met een receptie. Geweldig hoe mensen zich ingezet hebben om dit te laten plaatsvinden.

Een mooie gedachte, ook al oud, stammend vanuit de middeleeuwen, om mensen te

bemoedigen en te bedanken voor hun vrijwilligerswerk ten behoeve van de gemeenschap. Is dat nodig verdienen we niet allemaal een klopje op de schouder? Ja, zeker, maar juist door het met ritueel te omgeven één keer per jaar houdt de bemoediging verstreckende waarde.