



*O. L. Vrouw van Renkum
Moeder van Toevlucht*

Inlegvel van de parochiegemeenschap Renkum

TITUSBREED 74

(juli t/m september 2024)

Van het gemengd koor

Op maandag 10 juni was het dan zover. Ons langverwachte koorreisje stond op de agenda. De dames van het bestuur, Nelly, Ineke en Christa hadden weer een leuke reis uitgezocht. Alles was geregeld, behalve het weer en helaas was het een regenachtige dag. Maar ja, het weer, dat kon je er niet bijbestellen jammer genoeg. Uiteindelijk viel het ook allemaal reuze mee.

Waar de reis naar toe ging was door de dames goed geheim gehouden. Het zou een verrassingsdag worden. Om 9.00 uur stond de bus voor het kerkplein klaar. Voor sommigen was het wel even schrikken, want de Betuwe Express had de NEC-bus naar ons gestuurd. Het kostte sommige Vitesse aanhangers wel moeite om in te stappen, maar gelukkig zag je er binnen niets van.

We vertrokken en gingen op weg naar de 1e bestemming. Na veel gezongen te hebben moest er een puzzel opgelost worden, een woordzoeker en de uitkomst zou veel duidelijk maken. Een tipje van de sluier werd opgelicht, want de uitkomst was dat we gingen varen en koffie drinken maar hoe en waar, dat was nog steeds niet bekend. Uiteindelijk kwamen we rond 11.00 uur in Ossenzijl aan.

Daar gingen we een mooie rondvaart maken door de Weerribben. De boot was overdekt, dus van de regen hadden we geen last. De kapitein vertelde van alles over de omgeving en ook nog op een komische manier, dus er werd veel gelachen. Tijdens de vaart was er koffie of thee met een lekkere plak krentenwegge. Na terugkomst stond er een heerlijke lunch voor ons klaar in het nabijgelegen restaurant. De maag was gevuld en we vertrokken weer met de bus naar onze 2e bestemming. Het was nog steeds een verrassing, maar die duurde niet lang, want een half uurtje later kwamen we aan in Luttelgeest bij Pantropica. Hier kon ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo rondwandelen. Er was veel te zien, prachtige bloemen en planten, en vele soorten orchideeën. Maar ook waren er leuke aapjes, prachtige vogels, flamingo's, vlinders, schildpadden, vissen, alpaca's, waar je maar keek, er was altijd wat moois te zien. En natuurlijk was er ook een restaurant en veel gezellige zitjes overal. Om 17.00 uur stond de bus klaar om ons weer naar huis te brengen.

Rond 18.30 heeft de rustige, vriendelijke chauffeur ons weer veilig bij de kerk afgezet.

We hebben de dag in de pastorie afgesloten met een frietje en een snack en daarna ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Het was een hele geslaagde dag, waarvan iedereen heeft genoten.

We hebben wel die dag onze gangmaker, Wim Gerbrands samen met zijn vrouw Rina, gemist. Wim had zich zo verheugd op ons reisje, maar hij wachtte al een hele tijd op een nieuwe heup en helaas viel dat nu net samen. Dat was wel jammer, maar gelukkig gaat het goed met Wim, en is hij van de pijn verlost. Binnenkort huppelt hij weer vrolijk rond in de kerk. Tot slot zeggen wij: Op naar ons volgende uitje!

Christa Wernand.

Bericht van het wijkcontact en seniorenpastoraat.

Eind juni, zomertijd en vakantietijd in zicht. Tijd om 's avonds langer buiten te zijn, tijd om te fietsen of zomaar genieten van de zon en warmte. Tijd om nieuwe ervaringen op te doen. Nieuwe ontmoetingen. Wat blijft is de tijd van aandacht en zorg voor elkaar, een vriendelijk woord of een kaartje. Dat is wat we elkaar toewensen. Voor de komende zomer of u op reis gaat of thuisblijft een tekst die kan inspireren.

Dat de zon je pad mag verlichten.
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt door de ontmoeting met anderen.
Dat je je zorgen achterlaat.

Dat je de wind in je rug mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige met je meegaat op je weg.

Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je deelt wat je hoopt.
Dat het geluk je pad zal kruisen
en dat je het ziet en oppakt.

Greet Brokerhof-van der Waa (vanuit de bundel: "Jaarringen")

Overleden

Van Marianne Rademaker ontvingen wij het droeve bericht dat haar man, Frans Rademaker, op 16 juni is overleden. Zij waren jarenlang parochianen van Heelsum en zijn na sluiting van de St. Jozef actief geweest in onze kerk in Renkum. De uitvaartviering heeft op 24 juni plaatsgevonden in de Bernulphuskerk in Oosterbeek, hun huidige woonplaats. Wij zullen een kaars voor hem branden en hem gedenken tijdens onze vieringen in de komende weekenden.

Gezangen bij de vieringen in de komende vakantietijd

Zoals u gewend bent zal ons koor in de zomervakantie toch steeds present zijn bij de zondagse vieringen. We zullen meestal niet met volledige bezetting voor de dag komen en ook niet zo vaak met meerstemmige zang. Ook koorleden hebben vakantie en zullen er dus niet altijd zijn. Maar net zoals andere jaren en in de coronatijd willen we toch de vieringen verzorgen met gepaste liederen. En wat let u, om mee te zingen bij bekende liederen?????
Voor de lijst met vieringen in de komende maanden, zie uitgave 74 van TitusBreed.



Te bestellen: een leuke set van ansichtkaarten over ons kerkgebouw

en wat er zich in en om de kerk afspeelt. In een set

zitten 10 verschillende fraaie kaarten, die je kunt verzenden, zelf houden of weggeven. Een mapje kost € 7,50 en wordt gratis in de gemeente Renkum bezorgd. De ansichtkaarten kunnen ook als set per post naar je toe verzonden worden, dan kost dat € 11,00. Vergeet bij het overmaken van een bedrag niet te vermelden: ansichtkaarten en het afleveradres. Het rek.nr. is **NL53 INGB 0009 0098 81** t.n.v. Stichting Maria van Renkum.

Op wie mogen we rekenen?

Er worden **6000 kaarten huis-aan-huis** verspreid in Renkum/Heelsum, een deel van Doorwerth (Kievitsdel) en bij de Buunderkamp (Wolfheze). Wij zoeken enkele mensen, die een wijkje kaarten willen rondbrengen. Info: 0317- 314957 of stichtingmariavanrenkum@outlook.com



Op **vrijdag 27 september 2024** organiseren we een dagexcursie. **Iedereen, die het leuk vindt kan mee.** Je hoeft dus niet

kerkelijk te zijn. Je kunt je alvast opgeven met vermelding van je naam, telefoonnummer en emailadres. De prijs van 95 euro p.p. is gebaseerd op het aantal deelnemers, dat mee kan en

dekt alle de te maken kosten. Neem je een geldige museumjaarkaart mee, dan krijg je die dag of achteraf 8,50 euro retour. Informatie zie:

www.stichtingmariavanrenkum.nl

Vertrek met een 25 persoons bus vanaf de katholieke kerk te Renkum - Aankomst Zandverhalen te Elburg met koffie en gebak - Bezoeken expositie "Bijbelverhalen in zand" - Rederij Randmeer Varen en lunch op het Veluwemeer - Uitleg / rondleiding Geert Groote Huis te Deventer - Na afloop is er koffie-/theegelegenheid in Deventer, even napraten, wat drinken.

Leden Locatieraad (LR)en Pastoraatsgroep (PG) van Renkum

Achternaam	voornaam	adres	mailadres	telefoonnummer	Datum benoeming
Dunker	Pierre	Bachlaan 67 6865EP Doorwerth	pierredunker@gmail.com	06-11211068	1 -9 - 2023 LR
Slangen	Louis	Klaverhoek 8 6871TB Renkum	louis.slangen@xs4all.nl	0317- 317474	01-01-2019 LR
Van den Broeke	Tosca	Utrechtseweg 62-35 6866 CM Renkum	Broeketgm@gmail.com	06 52542655	01-03-2022 PG
Van der Eerden	Pascal	Achterdorps- straat 14 6871 BD Renkum	<u>pascalvandereerden@gmail.com</u>	06 12225609	LR/PG
Veenstra	Swen	Cremerstraat 40, 6665 DB Driel	swenheteren@hotmail.com	0622905100	LR/PG

Inleveren copy:

-voor TitusBreed no 75 uiterlijk maandag 26 augustus 2024

-voor het inlegvel bij TitusBreed no 75 uiterlijk
vrijdag 13 september 2024

-TitusBreed 75 wordt uitgedeeld vóór het weekend 21/22 september

Alle copy naar: **hans@gelderman.nu**